

ΑΛΞ/429

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ

ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Α'. ΤΟΜΟΥ

ΚΑΙ

ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΥΣ

ΠΑΝ. ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

1939

566

7867

Δ. Η.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ

ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Α'. ΤΟΜΟΥ

ΚΑΙ

ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΥΣ

ΠΑΝ. ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ



ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

1939



ΔΩΡΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΦ ΝΟΤΗΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ

39527

γραμ. στοά.

ΔΙΕΥΔΙΑΣΣΕΛΛΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

C'est si beau, le beau! C'est si rare, la passion noblement exprimée, le bon sens dans l'art, le naturel poétique, la vérité simple, la grandeur sans enflure, la force sans brutalité!

Oh! une œuvre dictée par le cœur, en notre temps de machinisme, de mannequinisme (et de néologisme), et d'industrialisme plus ou moins déguisé sous un prétexte d'art!

HECTOR BERLIOZ

ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΑΙ

Ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ 14ῃ Δεκεμβρίου 1936

Ἄξιότιμε Κύριε Παν. Βρισιμιτζάκη,

Ἐλαβον τὴν συλλογὴν τῶν ποιημάτων σας ὑπὸ τὸν τίτλον «ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ», τὴν ὃποίαν εἴχετε τὴν καλωσύνην νὰ μοὶ ἀποστείλητε, καὶ σᾶς διαβεβαιῶ, ὅτι ἐδοκίμασα μεγάλην εὐχαρίστησιν κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν αὐτῶν, παρ' ὅλον τὸν κάπως μελαγχολικὸν καὶ ἀπαισιόδοξον τόνον των.

Σᾶς συγχαίρω εἰλικρινῶς δι' αὐτά, καὶ σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς διὰ τὴν ἀποστολήν των.

Μεθ' ὑπολήψεως

Μ. ΛΑΣΚΑΡΙΣ

Διευθυντὴς Τραπέζης Ἀθηνῶν

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ. Ἡράκλειο. Σεπτ., Ὁκτ. Νοέμ. 1936

Woodlands, Fulwood Park, Liverpool 17.

Φίλε κ. Βρισιμιτζάκη,

Σας χρωστώ χάρη για την καλοσύνη που είχατε να μου στείλετε το κενούριο σας ἔργο «Ἐπιφαινόμενα». Το διάβασα μὲ προσοχὴ καὶ βρίσκω πως είμαι τῆς ἴδιας γνώμης με τὸν Καθηγητὴ Roussel. Ἐχετε ειλικρίνεια καὶ την απλὴ κείνη χάρη που καταφέρνει τους αξέχαστους στίχους. Μου αρέσουν οι περιγραφές σας

πολύ, μάλιστα οι πιο τελευταίες καθώς το ποίημα «Σα Χιονίζει». Έχετε όμως και την τέχνη ν' αδερφώνετε το νοητό (ή καλλίτερα τον ψυχικό) με τον εξωτερικό κόσμο. Έτσι μας χαρίζετε δυνατή συγκίνηση στους στίχους που κλαίτε τη μητέρα σας.

Και τα «Συντρίμια» είνε καλὸ ποίημα. Δείχνει φαντασία. Ελπίζω και γω μαζί με το Roussel πως με το τρίτο σκαλοπάτι θ' ανεβείτε ακόμα πιο ψηλά. Είναι μακρύς και κακόπετρος ο ανήφορος της δόξας

Ξέχασα παραπάνω να σας πω τα σπολλάτια μου για την καλοσυνή που είχατε να μου στείλετε δύο αντίτυπα (το ένα σε χαρτί διαλεχτό). Θα πιάσουν τη σωστή — τους θέση στη βιβλιοθήκη μου.

30-7-36

Μὲ φιλικὰ χαιρετίσματα
Π. ΒΛΑΣΤΟΣ

La Neuville—Vault
par Beauvais Oise
18 Déc. 1936.

Mr et Cher Poète,

... La tristesse de vos poèmes s'apparie bien à l'angoisse de notre époque, et je les aime infiniment.

Fraternellement vôtre
PHILÉAS LEBESGUE

R. Università di Palermo

3 Aprile 1937

Illustre Signore,

Le sono molto grato e obligato per la Sua cortese lettera, e il gradito dono dei suoi volumi «Obel. e

Sarc.» ed «Epifenomena», che ho esaminato coll' interesse che si deve ad ogni frutto dell' ingegno.

... Trovo la lirica di Ἐπιφαινόμενα metafisica e come astratta ed evanescente e preferisco la maggiore concretezza dei «Sarcofagi ed Obelischi». Percio anche degli Ἐπιφαινόμενα le liriche meno filosofiche, come a p. 47 «Μοιρολόϊ», sono quelle che apprezzo maggiormente.

... La Sua poesia è sempre digna di rispetto e di attenzione, come espressione di un spirito sensibile e riflessivo.

Molti amicali saluti
Suo BRUNO LAVAGNINI

MERCURE DE FRANCE. PARIS

Lettres Néo Grecques 15 Avril 1937

Mr Brissimizakis, le brillant sonnetiste des «Obélisques et Sarcophages», nous offre dans ses «Epiphénomènes», que préface avec finesse Mr Louis Roussel, le déroulement d'une âme douloureuse, crise d'âme. Nous plongeons peu à peu dans un enfer de ténèbres ; mais la volonté du poète nous ramène vers la joie, par la grâce de l'Art. Et, c'est merveille pure. L'amertume le pousse à la satire, et il y excelle. Mr Louis Roussel, sur ce point, n'hésite pas à le comparer à Solomos, Artiste minutieux, et qui sait se contrôler, Mr Brissimizakis, sait aussi bien varier ses rythmes qu'ordonner son sujet.

Nous goûtons vivement pour notre part certaines impressions de nature, qui ouvrent le volume.

PHILÉAS LEBESGUE

Nogent S/Marne (Seine)
37, Avenue de Joinville 12 Mai 1937

Αξιότιμε Κύριε Βρισιμιτζάκη,

Δὲν υπάρχει ἀμφιβολία πῶς ἔχετε ποιητικὰ δῶρα.

Τὸ γλωσσικὸ ζῆτημα εἶνε τόσο πολύπλοκο ποῦ μὸλις τολμῶ νὰ προσθέσω πῶς ἵσως μπορούσατε νὰ ξεφεύγατε μερικὲς λέξεις ποῦ χαλινοῦν τὴν ἐνότητα τῆς γλώσσας σας. Δὲν ἐννοῶ πῶς δὲν πρέπει νὰ μεταχειρίζεται κανεὶς κάπου κάπου καὶ καθαρεύουσα, ἀλλὰ σὲ μερικὰ μέρη τὸ λεχτικό σας προκαλεῖ σὰν παραφωνία, μάλιστα ὅταν συνδέεται μὲ γενικὲς πληθυντικὲς σὲ—ω ἀντὶς—ων ποῦ εἶνε ύπερδημοτικές. Ἀλλὰ δλα αὐτὰ εἶνε δευτερεύοντα.

Εἶνε περιττό, νομίζω, νὰ σᾶς πῶ ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς στίχους σας ἀηδονολαλοῦν—τὸ ξέρετε βέβαια καὶ δ ἴδιος.

Πρόθυμος δικός σας
ΠΕΡΝΟ

Φίλε κ. Βρισιμιτζάκη,

Ἐλαβασ τὸ νέο σας βιβλίο «Ἐπιφαινόμενα» ποὺ μοῦ ἀρεες ὅπως καὶ τὸ πρῶτό σας «Σαρκοφάγοι καὶ Ὁβελίσκοι» γιατὶ βρίσκω καὶ σ' αὐτὰ τὴν ἴδια ἀνεπιτήδευτη χάρη καὶ ἀπλότητα ποὺ ἔχουν κι' ἔκεινοι, μὲ τὴ διαφορὰ πῶς ἐδῶ ὁ ρυθμὸς εἶνε πιὸ σταθερός.

... Περιτρέχοντας τέος γραμμὲς τῶν «Ἐπιφαινομένων» διάφορα συναιχθήματα γεινῶνται μέσα μας, ποὺ ἔχουνε ἀπειρους νοεροὺς κόσμους. «Ἐνα γλυκὸ συναίσθημα γαλήνης μᾶς κυριεύει. Τὸ ἄγνωστο καὶ τὸ ύπερπέρων μᾶς ἔλκουν.

... Καὶ μὲ τὸ κλείσιμο τοῦ βιβλίου, μιὰ ἀνάερη μουσική, κάποιος ἀπροσδιόριστος ψίθυρος βομβεῖ

ἀκόμη στ' αὐτιά μας. Φαίνεται ἡ μουσικότης τῶν στίχων εἶνε ποὺ ἐπηρεάζει πολὺ τὸν ἀναγνώστη. «Οπως ὅταν παρακολουθήσωμε μιὰ συμφωνία τοῦ Μπετόβεν ἐκτελεσμένη ἀπὸ τέλεια ὁρχήστρα, τὴν ἄλλη μέρα ἀκόμη ἐπανέρχονται στ' αὐτιά μας ἀπειρες συγχορδίες καὶ μοτίβα, ἔτσι καὶ μετά τὸ κλείσιμο τοῦ βιβλίου σας, ἡ μουσικὴ τῶν στίχων σας ἀθελα μᾶς ἐπανέρχεται στὴ μνήμη. Καλὰ τὸ παρετήρησεν ὁ κύριος Π. Βλαστός καὶ σᾶς γράφει πῶς «ἔχετε τὴ χάρη ποὺ καταφέρνει τοὺς ἀξέχαστους στίχους». Αὐτὸ εἶνε τὸ μυστικό σας. Ἡ μουσική.

Παρίσι 16 Ιουνίου 1937

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΩΤΤΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Ἡράκλειο Ἰούλιος—Αὔγουστος 1936 Ἀρ. 6—7

‘Ο κ. Παν. Βρισιμιτζάκης εἶχε δείξει μὲ τοὺς «Σαρκοφάγους καὶ Ὁβελίσκους» πῶς ἔχει ἐμπνεύσεις γονιμότατες.

Τὸ σημερινό του βιβλίο τὰ «Ἐπιφαινόμενα» ποὺ τὸ προλογίζει ὁ κ. L. Roussel. δείχνει δλη τὴν ὀριμότητα τοῦ ποιητῆ καὶ τὶς νίκες του.

“Ο, τι κάνει ἐντύπωση στὰ «Ἐπιφαινόμενα» εἶνε καὶ πάλιν ἡ ἐμπνευση τοῦ ποιητῆ ποὺ βρῆκε πιὰ τὴν καλλιτεχνικὴ τῆς ἔκφραση... Μιὰ θλίψη συγκρατημένη, εὐγενική, ποὺ τὴ φωτίζουν οἱ ἀμυδρὲς ἀχτίδες τῆς ἔλπιδας. (σελ. 96).

ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Αθῆναι 29/10/1936

‘Η Ἀλεξάνδρεια ἔξακολουθεῖ, εύτυχῶς, νὰ ἔχῃ τοὺς ἐκπροσώπους της στὰ γράμματα καὶ στὴν ποίησι, “Ἐνας ἀπ’ αὐτούς, εἶνε καὶ ὁ κ. Π. Βρισιμιτζάκης, μὲ τὴν ποιητικὴ του συλλογὴ «Ἐπιφαινόμενα».

Ποίησις λυρική, μεστή σε στίχο καὶ ἴδεες, τραγούδια ποὺ ἀσφαλῶς θὰ πάρουν μιὰ θέσι στὴ νεοελληνικὴ ἀνθολογία.

MIX. ΡΟΔΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ

’Αθήνα ’Οκτώβριος 1936

Παν. Βρισιμιτζάκη : ’Επιφαινόμενα.

‘Η συλλογή αύτή μπορεῖ νὰ μὴ μᾶς παρουσιάζει ἑκτπλήξεις, νὰ μὴ μᾶς ἀνοίγει καινούριες προοπτικές. Μᾶς δίνει ὅμως τὸ φόντο μιᾶς ψυχῆς, ἀπάνω σὲ νότες, ποὺ κυλοῦν στὸν ἔδιο ρυθμὸ μιᾶς ζωῆς, ποὺ κατὰ βάθος δὲν ἐλπίζει στὴν ἀλλαγὴ.

«Τὸ ἔργο ἀρχίζει χαρούμενα, λέει ὁ Λουΐ Ρουσσέλ στὸ προλογικό του σημείωμα, μὲ τὴν περιγραφὴ ἐνὸς ώραίου ἥλιοβασιλέμματος» κτλ.

Ξεχωρίζω τὸ «Βρέχει» ποὺ ἔχει μιὰ ζωντανὴ περιγραφικότητα κι’ ἔναν ύποβλητικὸ ρυθμὸ καὶ γιὰ νὰ βγάλω ὅμως τὸ συμπέρασμα πῶς πολλὲς φορὲς ὁ ποιητὴς μᾶς ύποβάλλει περισσότερο δταν δὲν ἐκφράζει ἄμεσα ψυχικὲς καταστάσεις, ἀλλὰ μᾶς ἀφήνει μόνο νὰ μαντεύουμε, νὰ διαβλέπουμε τὸν ἐσωτερικὸ του κόσμο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΙΝΗΣ

Η ΒΡΑΔΥΝΗ

’Αθήναι 14/1/1937

‘Ο Π. Βρισιμιτζάκης στὴν καλλιτεχνικώτατη συλλογὴ του, «’Επιφαινόμενα», μὲ πρόλογο τοῦ καθηγητοῦ Λουΐ Ρουσσέλ, ἐπικαλεῖται μὲ στίχους στρωτοὺς τὸ θάνατο ὡς μόνο λυτρωτὴ του. Κάποτε μάλιστα μᾶς θυμίζει καὶ τὴν ἀξέχαστη Μαρία Πολυδούρη : (σελ. 79).

ΣΩΤ. ΣΚΙΠΗΣ

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

’Αθήναι 15/1/1937

... στὰ «’Επιφαινόμενα» αἰσθάνεται κανεὶς φανερὰ τὰ σημάδια μιᾶς καλλιτεχνικῆς προεργασίας καὶ ἔνα κάποιο μέστωμα γενικῆς ζωϊκῆς πείρας.

Οἱ στίχοι τοῦ Β. ἀν δὲν τὸ δείχνουν πάντα καθαρά, πηγάζουν δμως ἀσφαλῶς ἀπὸ μιὰ θεωρία τῆς ζωῆς, ἀπὸ ἔνα φιλοσοφικὸ κοίταγμα τῶν πραγμάτων. “Οπως ποιοὺ σωστὰ σημειώνει καὶ ὁ κ. Louis Roussel, ἡ ἀτενιση ἀυτὴ ἀφήνει στὴν ψυχὴ τοῦ ποιητῆ ἔνα κατακάθι πικρό, ποὺ τὸ ἐλαφρώνει δμως, ποὺ τὸ ἐξαερώνει – δὲ λέγω ἔξατμίζει – ἡ μουσικὴ διάθεση τοῦ κ. Βρισιμιτζάκη. ‘Η στιφὴ καὶ βαρειά σκέψη γίνεται μελωδία ἐλεγειακή... στάζει μέσα μας μὲ μιὰ ἥρεμη γλύκα πραύντική. Εἶνε σάν ἀπλός, πολυακουσμένος σκοπός, ποὺ σὲ δρισμένες στιγμὲς κάνει πάντα καλό.

Οἱ στίχοι του, οἱ καθαρότερα ἐλεγειακοί, ξέπνουοι λιγάκι. ἀσθενικοί, ἔχουν, ὕστοσο, κάτι τὸ εὐγενικό, τὸ διακριτικό.... καὶ οἱ φιλοσοφικοί, ἀναδίνουν ἔνα τόνο ἀρκετὰ ἀκουσμένο ἵσως, ἀλλὰ γνήσιο καὶ ἐπιβλητικό. (σελ. 61.)

ΚΛ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

”Ετος Γ’. Φλεβάρης—Μάρτης 1937, ’Αρ. 56
Λευκοσία—Κύπρος

‘Η ποίηση τοῦ κ. Βρ. κινιέται μέσα σὲ φιλοσοφικὸ πλαίσιο. ‘Ο ποιητὴς φαίνεται πῶς ἔχει διδαχτεῖ πολλὰ ἀπὸ τὴ ζωὴ κ’ ἔχει μελετήσει πολλὲς ἀπ’ τὶς ποικίλες καταστάσεις καὶ ύποθέσεις της, ἔτσι ποὺ ν’ ἀποχήσει μιὰ πεῖρα βασισμένη σὲ προσεχτικὴ παρατήρηση.

‘Η φιλοσοφία στὴ ζωὴ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ γεννήσει μιὰ ἀπαγοήτεψη, μιὰ συγκρατημένη λύπη κι’ ἀπόγγνωση. Γι’ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο ὁ Βρ. σάν ἔνας στοχαστικὸς κυνηγὸς τῶν φιλοσοφικῶν προβλημάτων τῆς ζωῆς, δὲν μπόρεσε νὰ ξεφύγει τὸν κανόνα’ ἡ ποίηση.

ησή του εἶνε γιομάτη ἀπό ἔνα πόνο, ἔνα πεσσιμισμό : (σ. 71). Μιὰ ἀγωνιώδικη κραυγὴ ἀνθρώπου ποὺ γνώρισε τὴν πικρὴ ἀλήθεια τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς (σ. 59).

‘Ο ποιητὴς τῶν «Ἐπιφαινομένων» μὲ μιὰ ἀπλῆ ἐκφραση μᾶς συγκινεῖ.

ΠΑΝΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

Η ΒΡΑΔΥΝΗ

’Αθῆναι 4 Απριλίου 1937

«Ἐπιφαινόμενα», (μὲ πρόλογο τοῦ Λουΐ Ρουσσέλ). Εἰς ταῦτα περιλαμβάνονται τὰ «Τραγούδια τοῦ δειλινοῦ», γιομάτα ύποβλητικότητα, οἱ «Ἐκστάσεις», ὅπου πρὸ πάντων ξεχωρίζει τὸ ποίημα «Οἱ νεκροί», τὸ ὅποιον περιέχει μίαν ἀνάερη συγκίνησι, ἡ σειρὰ «Ἀπαγοήτεψη» καὶ οἱ «Μπόρες». Τὸ τμῆμα «Ἀπογοήτεψη» φαίνεται σύμφωνον περισσότερον μὲ τὴν ψυχοσύνθεσιν τοῦ ποιητοῦ. Δὲν ἔχει μόνον ποιητικὰ εὐρήματα, ἀλλὰ ἀντιπροσωπεύει συγχρόνως τὸν διανοητικὸν καὶ ψυχικὸν δργανισμὸν ἐνὸς πληγωμένου ἀνθρώπου. Ἀπὸ τὸ ՚διο πνεῦμα διαπνέονται καὶ οἱ «Μπόρες», ἀλλὰ καὶ ὀλόκληρος, δύναται τις εἰπεῖν, ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ κ. Βρισιμιτζάκη.

Κάϊρον 10/2/37

11, Rue Doubreh

‘Αγαπητέ μου Κε Π. Βρισιμιτζάκη,

Τῷχει ἡ φλέβα σας. Γεννηθήκατε ποιητής.

‘Ο προσεχῆς τόμος (τῶν «Ἐπιφαινομένων») εἶνε αἰσιοδοξότερος, σημαίνει ὅτι ἀπαισιόδοξος εἶσθε μόνο στὴ σκέψη ἀναμφιβόλως, ἀλλ’ ὅχι στὸ ὑποσυνείδητο, ὅπως λέει καὶ ὁ Anatole FRANCE.

“Ἄλλως τε νομίζω ὅτι καὶ ὁ Δάντης ἀν ὀνόμασε τὸ ποίημά του: Θεία Κωμῳδία εἶνε γιατὶ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Κόλαση καὶ τελειώνει στὸν Παράδεισο.

Μὲ τιμὴ

Δρ Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Η «ΖΩΗ»

21 Ιουνίου 1936

Διαβάζοντας χειρόγραφα :

Τὰ «Ἐπιφαινόμενα» τοῦ κ. Παν. Βρισιμιτζάκη.

«Λένε πώς ὁ Γκαῖτε ἥθελε νὰ αὐτοκτονήσῃ κι’ ἔγραψε τὸ Βέρθερο καὶ τοῦ ξανάρθε ἡ ὄρεξη γιὰ τὴ ζωὴ». Μὲ αὐτὴ τὴν τόσο χαρακτηριστικὴ φράσι ἀρχίζει τὸν πρόλογό του ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονπελλιέ τῆς Γαλλίας Λουδοβίκος Ρουσσέλ, στὴν καινούργια ποιητικὴ συλλογὴ τὰ «ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» ποὺ μᾶς ἔτοιμάζει ὁ κ. Παναγιώτης Βρισιμιτζάκης, ὁ γνωστὸς Ἀλεξανδρινὸς ποιητὴς τῶν «Σαρκοφάγων καὶ Ὁβελίσκων».

‘Η νέα σειρὰ ποιημάτων τοῦ κ. Παν. Βρισιμιτζάκη, εἶνε γραμμένη μὲ δύναμιν στὴν φράσιν, γιατὶ ὁ συγγραφεύς της εἶνε νέος.

Κ’ ἐνῷ εἶνε τόσο τέλεια ψυχολογικῶν τὰ μικρὰ αὐτά ντοκουμέντα ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά ἡ δεμένη φράσις τους, μὲ τὸν πλούσιο ρυθμό της, ἡ ζωηρότης καὶ καθαρότης τῶν εἰκόνων, τὸ ἀγνὸ δημοτικὸ ὄφος τους, τὰ δείχνουν ἀληθινὰ καλλιτεχνήματα τοῦ νεωτέρου ποιητικοῦ μας λόγου.

Μὲ φράσι πότε καθαρή, πότε κάπως ἀόριστη, ξεμυστηρεύεται διτι κρύβει ἡ καρδιά του. Τὰ ξεμυστηρεύματα ὅμως αὐτὰ δὲν ἔχουν τὸ χρῶμα τῆς αἰσθηματολογίας ποὺ νὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὰ χαρακτηρίσῃ ὡς ἀπλές κοινοτυπίες. Κάθε ὅλο! Οἱ πόθοι του φαίνονται σᾶν νὰ δοκιμάζουν κάποια δυνάτη ἐπίδρασι ἀπὸ τὴ ζωή.

‘Ο κ. Βρισιμιτζάκης εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς πλουσιώτερα προικισμένους νέους ποιητάς. Τὰ τραγούδια του εἶναι ἐκτελεσμένα μὲ εύκολία καὶ ίκανότητα....

‘Αλεξανδρεία

ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ

"Ετος ΚΘ'. Τόμος ΛΕ'.
Τεύχος Γ'.

Παν. Βρισιμιτζάκη, «'Επιφαινόμενα». Τόμ. Α'.
'Εν 'Αλεξανδρείᾳ, σελ. 110.

Τὸ λαμπρὸν σύγχρονον τῆς Αἰγύπτου Ἐλληνικὸν πνευματικὸν οἰκοδόμημα δόφείλει εἰς τὴν τριάδα Βρισιμιτζάκη, ἀσύρματον πατέρα καὶ τέκνα του Γεώργιον καὶ Παναγιώτην, πολυτίμους λίθους. Καταχωρίζομεν ἐνταῦθα ὑπευθύνως τὴν ἱστορικὴν ταύτην λεπτομέρειαν ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκδόσεως καὶ κυκλοφορίας τοῦ Α'. τόμου τῶν «'Επιφαινομένων» ἐκ σελ. 110 τοῦ Παν. Βρισιμιτζάκη.

Πρόκειται περὶ ποιητικῆς συλλογῆς, τῆς ὅποιας τὰ προϊόντα διακρίνονται διὰ τὴν βαθεῖαν φιλοσοφικήν των σκέψιν καὶ παρατηρητικότητα. Τὰ ποιήματα ταῦτα ἀποτελοῦντα ἀναπόσταστον «κομμάτι» τῆς ψυχοσυνθέσεως τοῦ δημιουργοῦ των, τραγωδοῦν μὲ πόνον καὶ μελαγχολίαν τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου. (σελ. 63), (σελ. 109).

Ἡ παρούσα ποιητικὴ συλλογὴ κατέλαβεν ἥδη τὴν πρέπουσαν θέσιν ἐν τῇ συγχρόνῳ Ἐλληνικῇ Αἰγυπτιακῇ γραμματολογίᾳ.

ΕΥΓ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Καθηγητής

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

'Αλεξανδρεια 'Ιούνιος 1936

ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Μιὰ βαθειά ποιητικὴ πνοὴ περιϋπταται τοῦ δόλου ἔργου, ποὺ τὸ καθιστᾶ ὑποβλητικόν. Στῖχος ρέων, ὁμοιοκαταληξίες δεξιότατα πλεγμένες καὶ συναρπαστικός ρυθμός, μαγεύουν τὸν ἀναγνώστη. Κάθε στῖχος, κάθε στροφή, εἶνε ὄλοκληρος κόσμος νοημάτων. Σὲ κάθε ποίημα, ὁ ποιητής ξέ-

ρει νὰ κλείνει μὲ μεγάλη τέχνη μιὰ ἰδέα στὴν κατάληγλη φόρμα της, ποὺ ἐμπνευσμένα, ἔνας βαθὺς ρυθμὸς τὴν ἐμψυχώνει.

Ἐνιὲ σαφής, κύριος τῆς ἐμπνευσίς του, ὅτι θέλει νὰ πῇ, μᾶς τὸ λέγει καθαρά, ἀπευθύνεται κατ' εὐθεῖαν στὴν καρδιά μας, στὸ αἴσθημά μας, μὲ τρόπο ποὺ νὰ τὸν καταλαβαίνωμε, νὰ τὸν νοιάθωμε, κ' ἔτσι οἱ σκέψεις μας καὶ τὰ διανοήματά μας, βρίσκουν τὴν ἀπήχησί τους μέσα στοὺς στίχους του.

Ο σοφὸς Ἐλληνιστής Καθηγητής Κος L. Roussel εἶχε τὴν καλὴ ἰδέα νὰ προλογίσῃ τὸ βιβλίο....

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ – ΟΜΟΝΟΙΑ
Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία.

18 'Ιουλίου

«'Επιφαινόμενα» : Ποιήματα Π. Βρισιμιτζάκη.

Προλογίζοντας ὁ θερμὸς φιλέλλην καὶ σοφὸς Ἐλληνιστής κ. Λουΐ Ρουσσέλ, καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μομπελιέ, τὰ «'Επιφαινόμενα» παρατηρεῖ δτι, μὲ τὴν συλλογὴν του αὐτὴν δ. κ. Παν. Βρισιμιτζάκης ὑπέστη, ὅτι ὁ Γκαΐτε μὲ τὸν «Βέρθερό» του.

Ἡ μελαγχολία ποὺ γέμιζει τοὺς στίχους τῶν «'Επιφαινομένων», δὲν εἶναι ἡ θανατερὴ λύπη ἐνὸς ἀπελπισμένου. Εἶναι ἡ εἰλικρινής, ἡ λεπτή, ἡ τρυφερὰ μελαγχολία ἐνὸς εἰλικρινὰ συγκινημένου σκεπτομένου. Μᾶς τὸ λέγει ὡραῖα εἰς τὸ «Σούρουπό» του (σελ. 21). Στὴν «'Εξέλιξι» του μᾶς λέγει : (σελ. 59).

Ἐχει δύως καὶ στιγμές ποὺ νομίζει κανεὶς πῶς ὁ ποιητής κάμπτεται ἀπὸ τὴν μελαγχολία αὐτή : (σ. 75).

Ομως καὶ μ' αὐτὰ ἀκόμη τὰ πειδὸν μελαγχολικά του ποιήματα ὁ ποιητής δὲν μᾶς κουράζει, δὲν μᾶς πιέζει τὴν ψυχή. Στὸ βάθος κάθε ποιήματος κάτω ἀπὸ τὴν λεπτή θλίψι τοῦ ποιητή, ύπάρχει ἡ ἐλπίδα. (σ. 107).

Τὰ «Ἐπιφαινόμενα» μὲ τὰ προτερήματά των αὐτά, ἀποτελοῦν μιὰν ποιητικὴ συλλογή, ποὺ ἐπισύρει τὴν προσοχήν, ποὺ διαβάζεται σέ κάθε ὥρα καὶ ὅποιαδήποτε διάθεσι καὶ ἀν ἔχῃ κανείς, τὴν ἐπηρεάζει, τὴν παρασύρει πρὸς τοὺς ἴδικούς της κόσμους, καί, τελειώνοντας τὸ διάβασμά των, αἰσθάνεται κανεὶς μιὰ ἀκαθόριστη τρυφερότητα, μιὰ ἐλαφρὰ θλῖψι, μιὰ ἥρεμη συγκίνησι.

Αλεξάνδρεια

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Δημοσιογράφος

LE PHARE EGYPTIEN

28 Juillet 1936

Lettres Néo-Grecques P. Brissimizakis (Epifenomena)

La poésie de Brissimizakis, je l'ai frôlée, quand il m'arrivait le long des années, de rencontrer le poète seul, un livre à la main, promener sa pensée, sur les quais de la ville.... perdu dans son mirage d'irréalité, qui l'accompagnait comme une auréole.

Cette grosse solitude de dix, vingt ans, bercée au pas toujours égal du poète à travers la ville, a fini par transborder... Je suis d'autant plus surpris, que je n'attendais pas de la part de ce péripatéticien-chômeur, un si prodigieux travail de pensée...

Car ses vers ne sont pas que pures décosations de gestes. La vie est travaillée laborieusement. Celle intérieure surtout, qui demande que l'on pioche en profondeur. De son côté le sentiment est menu. Mais arachnéen comme il sied d'être chez un intellectuel. Il vit éclairé par le feu d'une imagination, qui dépasse tous les murs, comme il le dit dans un vers. Que, prétend-il, sauver du chaos, sinon des surimpressions...

Mais ce qui le classe, l'élève et le montre pratiquement incompréhensible à quelques uns, c'est toute cette harmonie compacte, travaillée, se suffisant à elle-même, qu'il tira de sa propre solitude. Ce persistant retour sur soi et la recherche, dans cet exercice, de fortes harmoniques indépendantes de la vie, pures créations de son intellect, me permettent d'appeler aujourd'hui Brissimizakis, un symboliste retardé. Retardé, quant à la parution de ses vers. Bien que sa conjugaison du moi, le rapproche à un Sully Prudhomme, poète de la pensée avant Valéry, le verbe de celui-ci étant d'une autre essence, plus pure.

Avec «Epifenomena» Brissimizakis reprend la place parmi les meilleurs poètes de la Grèce actuelle.

De l'avoir parmi nous, cela nous honore et nous console un peu de l'absence de notre ville, depuis déjà trois ans, d'une entité de poésie grecque ; notre brave et simple Constantin Cavafy. Il nous comble de la chose, dont justement, nous sommes le plus dépourvus : «la présence du poète».

Alexandrie

Eloy TROUVERE

Girga 31-7-1936

Κον Παν. Βρισιμιτζάκη

Εἰς Ἀλεξάνδρειαν

Θλιμμένε μου Ποιητή,

Τὰ «Ἐπιφαινόμενά» σου, παρ' ὅλο τους τὸ μελαγχολικὸ τόνο, μ' ἔχουν σκλαβώση μὲ τὴν ἀγνὴ κι' ἄδολη ποιητικὴ τους ὑπόστασι σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ φραστικὸ τους πλούτο καὶ τὴν τεχνικὴ τοῦ στίχου, στοιχεῖα ποὺ προδίδουν τὴ γνήσια ποιητικὴ φλέβα καὶ

γεννοῦν τις καλλίτερες ἐλπίδες γιὰ ἔνα γενικώτερο τραγοῦδι — κάτι σὰν τὴν «Ἀσάλευτη Ζωὴ» τοῦ Παλαμᾶ, πούρθε κ' ἐκείνη ὑστερὸς ἀπὸ μιὰ μεγάλη θλίψη, τὸν «Τάφο» — ποὺ θὰ θίγῃ ὅλες τὶς χορδὲς τῆς ζωῆς, καὶ θ' ἀπευθύνεται σ' ὁλονῶν τὰ ἴδαικα καὶ τοὺς πόθους.

Μὲ πολλὴν ἐκτίμησιν

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

«ΚΛΕΙΩ»

Κάιρον, 31 Ἰουλίου 1936

«ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»

“Ἐνας θρῆνος ἄρμονικός, ὅμορφος ἀλήθεια, σπαρμένος ἐδῶ κ' ἐκεῖ μὲ ὡραῖες εἰκόνες, μὲ φιλοσοφικὲς παρατηρήσεις, μὲ βαθεῖς στοχασμούς. Κι' ἀς μὴν ἔχομε τὴν ἀπαίτησι δῆλοι οἱ ποιηταὶ νῦναι χαρούμενοι κι' αἰσιόδοξοι. Πικρὴ ὑπῆρξε ἡ ζωὴ τοῦ Μωρεάς καὶ πικρὰ τὴν τραγούδησε στὶς ὑπέροχες «STANCES» του. Γιὰ τοὺς ἄγνωστους ποιητὲς τῶν ἀθανάτων κλέφτικῶν τραγουδιῶν ἡ ζωὴ ὑπῆρξε μιὰ ὑπέροχη καὶ τραγικὴ ἐποποίεα.

— Μιὰ ἀπὸ τὶς πειδὸς ὀληθινές ὅψεις τῆς ζωῆς εἶναι κι' αὐτὴ ποῦ μᾶς δίνει ὁ Κος Βρισιμιτζάκης. Βλέπομε μιὰ ἀνώτερη ψυχὴ μὲ ὡραῖα ἴδαικα ν' ἀσφυκτιὰ μέσ' στὸ στενὸ καὶ πνιγηρὸ κύκλῳ τῆς ιβιοπάλης. Ἡ στενοχώρια αὐτὴ ποῦ αἰσθάνεται ὁ ποιητὴς εἶναι αὐτὴ καθ' ἔαυτὴν ἔνα δεῖγμα ἀνωτερότητος. Μ' ἀν ἡ ψυχὴ τοῦ ποιητὴ εἶνε εὔαίσθητη στὸν πόνο, εἶναι ἐπίσης εὔαίσθητη καὶ στὴν Ὁμορφιά. Ἡ Ὁμορφιά εἶνε ἡ παρηγοριά του. “Ἐνα δανθόμαλλο κεφάλι, δυὸς ἀγαπημένα χείλη... νὰ πράγματα γιὰ τὰ ὅποια ἀξίζει τὸν κόπο νὰ

ἐξακολουθήσῃ κανεὶς νὰ ζῇ... καὶ νὰ τραγουδῇ. Νὰ δυὸ θαυμάσια τετράστιχα ἀπὸ τὸ «Δεῖλι». (σ. 20).

Πολὺ ὥραῖο εἶναι κι' ὁ «Θρῦλος Ὁνείρου» (σ. 33).

Νὰ κι' ἡ «Ἄρπα» ποὺ τὴν παραθέτω γιὰ νὰ θαυμάσουν καλλίτερα οἱ ἀναγνῶσται τὴν ἀρμονία καὶ τὴ μελαγχολία ποῦ εἶναι τὰ κυριώτερα γνωρίσματα τῆς ποιήσεως τοῦ Κου Βρισιμιτζάκη (σ. 55).

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΨΑΡΑ

LA SEMAINE EGYPTIENNE

Le Caire, Août 1936

En perdant Cavafy les lettres alexandrines ont perdu un élément considérable de littérature. Le vide littéraire qui ne manque jamais de se faire, dans les pays de négoce, comme l'Egypte, était un peu comblé par la présence du poète. Cette présence on peu dire que Brissimizakis la perpétue. Solitaire, ayant refusé tout contact, il a pu demeurer une entité poétique pure, si elle ne joue pas directement sur les esprits, étant d'abord plutôt difficile, les remplit de sa nébuleuse. Les «EPIFENOMENA» sont des vers qui débordent de vie intérieure. Rimes choisies, patiemment élaborées, qui sont autant de plaintes. Mais à se plaindre, à chanter son moi, dans l'intempérie du cœur et des saisons, il grandit. L'ombre du troubadour allant par les chemins grandit sur le mur. Comme ont grandi la leur, un Sully Prudhomme, un Baudelaire, ces «autotimoroumeni» qui ont conquis, par la conjugaison du moi et comme à leur insu, un vaste horizon poétique. Si Brissimizakis rejoint le premier par son «philosophisme», son élégie rappelle la lourde tristesse des vers d'un Samain.

ELOY TROUVERE

«ΑΚΑΚΙΑ»

Αλεξάνδρεια, Αύγουστος 1936

‘Ο κ. Π. Β. μὲ τὰ «’Επιφαινόμενα» ἔδραιώνει τὴν θέσιν του ώς καλοῦ ποιητοῦ ἀνὰ τὸ Πανελλήνιον. Εἶναι πνευματιστὴς καὶ ἀποκρυφολόγος, ζῆι συγκεντρωμένος εἰς τὰς ἰδέας του καὶ μέσα εἰς τὸν ἰδεατόν του κόσμον τὸν ὅποιον δημιουργεῖ ἐντος τοῦ ἑαυτοῦ του.

‘Ο κ. Π. Β. εἰς τὰ ποιήματά του λεπτός, ἰδεολόγος, ἀποκρυφολόγος καὶ μυστικοπαθής, κατορθώνει νὰ συναδελφώνῃ τὸν ψυχικὸν μετὰ τοῦ ὄλικοῦ κόσμου, διὰ τρόπου ἀπλοῦ καὶ τεχνικοῦ.

Γενικῶς, τὰ «’Επιφαινόμενα» εἶναι μία ἀπὸ τὰς καλυτέρας ποιητικὰς συλλογὰς ποὺ ἔξεδόθησαν τελευταίως, ὅχι μόνον ἐν Αἴγυπτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν Ἑλλάδι. ‘Ο κ. Π. Β. ἴδρυει ἰδίαν ἰδεαλιστικὴν σχολὴν καὶ τὸν συγχαίρομεν διὰ τοῦτο.

«ΣΦΙΓΞ»

Κάϊρον, 6 Σεπτεμβρίου 1936

«ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»

Πρόλογος Καθηγητῆς κ. Λουΐ Ρουσσέλ.

‘Ο ποιητὴς στὰ «’Επιφαινόμενα» μᾶς δίδει ἔνα ὀλόρκληρο κομμάτι τῆς ψυχῆς του. Γιὰ κείνους ποὺ θέλησαν συστηματικὰ νὰ κρίνουν τὸ ἔργο τοῦ κ. Βρισιμ. δὲν ἥτο δυνατὸν νὰ τὸ κατορθώσουν, διότι ἔκτὸς ἀπὸ τὸ ποιητικὸ αἷσθημα τοῦ ποιητῆ ἔπρεπε νὰ ἀνατάμουν καὶ τὴν ψυχήν του.

Μᾶς ἔδωκε σὲ λαξευτούς στίχους τὰ τραγούδια του ὅπως στοὺς στίχους (σελ. 97).

«ΝΕΑ ΗΧΩ»

Πόρτ Σαΐτ, 12 Σεπτεμβρίου 1936

«’Επιφαινόμενα», προλογιζόμενα ἀπὸ τὸν σοφὸν Ἐλληνιστὴν Διευθυντὴν τοῦ «Libre» καὶ καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονπελιέ κ. Louis Roussel.

Τὸ ἔργον του αὐτὸ διακρίνει ἔνας ἄκρατος λυρισμός, συγκερασμένος μὲν μιὰ ζωηρὴ μελαγχολία ποὺ συγκινεῖ βαθειά. Οἱ στοίχοι του ρέουν ἀβίαστοι, σταθεροί.

Τὰ «’Επιφαινόμενα» εἶναι ἔνας λίθος σημαντικοῦ ἀληθῶς βάρους, ποὺ προστίθεται εἰς τὸ ὅλον οἰκοδομηματα τῆς Νεοαλεξανδρινῆς λογοτεχνίας.

«ΝΕΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»

Πόρτ Σαΐτ, 12 Σεπτ. 1936

Δὲν ἐπιχειροῦμεν νὰ κάμωμεν κριτικὴν ἐπὶ τῶν ποιημάτων τοῦ κ. Βρισιμιτζάκη, κατόπιν τῆς λαμπρᾶς τοιαύτης τὴν ὅποιαν εύρισκει ὁ ἀναγνώστης εἰς τὸν πρόλογον τοῦ βιβλίου, διεριμένην εἰς τὸν ἐπιφανῆ Γάλλον Καθηγητὴν κ. Louis Roussel εἰς δὲν ἀφιεροῦται ἡ ποιητικὴ συλλογή.

Συνιστῶμεν τὸ ὡραῖον τοῦτο βιβλίον χάρις εἰς τὸ διποῖον βλέπει τις ἀφ' ὑψηλοῦ τὴν πεζότητα τῆς καθημερινῆς ζωῆς.

15 Septembre 1936

Cléopatra-Les-Bains

6, Rue Bubastis

Cher Monsieur.

Je vous remercie bien vivement de l'envoi de votre beau recueil et vous félicite en même temps pour le talent remarquable qu'il dénote.

Il est certes réjouissant de constater que la poésie Alexandrine, au passé si glorieux et hélas ! si peu connu, est appelée à continuer encore sa tradition ; et je suis personnellement persuadé que vous serez un des meilleurs artisans de sa renaissance.

PATRICE GEORGIADÉS

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ»

Αλεξάνδρεια, 27 Σεπτεμβρίου 1936

‘Ο κ. Π. Βρισιμιτζάκης ώς ποιητής

Μὲ τὴν ἐμφάνισιν τοῦ θετικισμοῦ, τῆς ὑλιστικῆς φιλοσοφίας, ἡ ὁποία ἔρριψε ρίζας βαθειάς εἰς τὰ ἥθη τοῦ κόσμου, ἡμπορεῖ κανεὶς νὰ ἐπαναλάβῃ διὰ τὴν ποίησιν, τὴν δοθεῖσαν παρὰ τοῦ Μαντείου ἀπάντησιν πρὸς τὸν Ἰουλιανὸν τὸν Παραβάτην :

«Χαμαίπεσε δαίδαλος αὐλά· οὐκ ἔτι Φοῖβος ἔχει
» καλύβην· οὐ μάντιδα δάφνης, οὐ παγάν λαλέουσαν
» ἀπέσβετο καὶ λάλον ὕδωρ».

Καὶ πράγματι, ἐὰν δὲ Χριστιανισμὸς ἔδωκε φοβερὸν κτύπημα κατὰ τοῦ ἐθνισμοῦ, δὲ ὑλισμὸς κατέφερε δᾶχι μικρότερον τοιοῦτον εἰς τὴν ποίησιν, τὴν ἡθικὴν τὸ θρησκευτικὸν αἴσθημα καὶ αὐτὴν τὴν ἀνθρωπίνην σκέψιν. Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη ἡ κατάρρευσις εἶνε γενική· δὲ ἔθνικὸς ἐνθουσιασμὸς ἔξερριζώθη· ἡ ἀρετὴ ἐδοιλοφονήθη. Τὶ θὰ πῆ ἔρως ; Τὶ εἶνε ἡ θρησκεία, δὲ ἐνθουσιασμός, ἡ ἐλευθερία, ἡ ποίησις ; Σήμερον δὲν λαμβάνονται ὑπὲρ δψιν. Τώρα εἶνε δὲ θετικισμός· δὲ ἀνθρωπὸς δὲν πιστεύει παρὰ δὲ τι αἴσθανται καὶ δὲ τι ἐγγίζει· τώρα εἰς τὴν κεφαλὴν τοῦ καθ' ἐνὸς παιζούν ρόλον αἱ μαθητικαὶ σπουδαί, τὰ κανόνια, τὰ ἀεροπλάνα, τὰ τάγξ, τὰ ἀσφυξιογόνα, αὐτὰ μόνον ἔχουν σημασίαν.

‘Ο Θετικισμὸς τρέφει πρὸς τὴν θρησκείαν καὶ πρὸς πᾶν ὄντειροπόλημα τὴν ἴδιαν ἀποστροφήν, τὴν ὅποιαν αἰσθάνεται ἔνας τίμιος ἀνθρωπὸς πρὸς ἐνα δολοφόνον.

Καὶ δύμας μεταξὺ τῶν ἀθώων αἰσθημάτων τῆς ψυχῆς καὶ τῶν ὥραιών τοπείων ὑπάρχει μιὰ φυσικὴ ὀρμονία, ἡ ὁποία θέλγει κοινογένειαν· δοσον καὶ ἄν η θολή ἀτμόσφαιρα ζητῇ νὰ τὴν καταπνίξῃ, αὕτη ἐκδηλοῦται. Αὕτη τονίζει τὸ τραγοῦδι τοῦ ἔρωτος, τὰ ὄντειρα τῆς μάννας, ποὺ νανουρίζει τὸ βρέφος της, τὸν θαυμασμὸν πρὸς τὸ σύμπαν, τὸ τραγοῦδι διὰ τὴν ἐλευθερίαν. Καὶ ἄν αὐτὴ κάπως διαταραχθῇ, τότε καὶ πάλιν θ' ἀκουούται τὸ μοιρολόγιον διὰ τὴν σκλαβιά, διὰ τὸν τρόμον διὰ τὸν θάνατον καὶ τὰ παρόμοια. Εἶνε ἀναμφισβήτητον δτι εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν τὸ καλὸν μετά τοῦ κακοῦ συγκερνάται· ἡ ἀνθρωπίνη φαντασία κλίνει πρὸς τοιαύτας ἡ τοιούτας παραστάσεις· ἐκάστου τραγουδιοῦ, ἐκάστου ποιήματος τὴν πηγὴν πρέπει νὰ τὴν ἀναζητήσωμεν εἰς τὴν ψυχὴν καὶ τὴν φαντασίαν. Εἶνε πολὺ φυσικόν, διότι δὲ τοιούτης ζητεῖ νὰ δομοιάζῃ πρὸς τὴν ἔξωραϊσμένην εἰκόνα του, κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον ἀγαπᾷ τὴν δψιν τῆς φαντασίας του.

Δι' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγον μᾶς παρέχει μίσιν εὐχαρίστησιν διότι δὲ τι ἔχομεν μέσα εἰς τὴν καρδιά μας, ίερὸν καὶ ὥραιόν, ἐνσαρκοῦνται εἰς εἰκόνας καὶ ὀρμονίαν. ‘Ο ποιητὴς αἰσθάνεται καὶ συγκινεῖται· ἡ γλῶσσά του συλλαμβάνει καὶ γεννᾷ αἰσθήματα· τονίζει τὴν φαντασίαν καὶ τέρπει τὰ ὅτα. ‘Ο ἀληθής ποιητὴς σαγηνεύει, πείθει, μαγεύει, παρασύρει καὶ ὡς μικρὰ παιδιά μᾶς νανουρίζει· ἔχει τὴν ἴδιαν δύναμιν μὲ τὸν εὔγλωττον ρήτορα, διότι καὶ οἱ δύο ἀπευθύνονται εἰς τὴν ἴδεαν καὶ τὸ αἴσθημα.

Εἶνε εύτύχημα δτι τὰς ἀνωτέρω σκέψεις περὶ τῶν καταστρεπτικῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ θετικισμοῦ, ὑπάρ-

χόυν ἀνθρωποι ποὺ τὰς καταστρέφουν. ‘Υπάρχουν καὶ πάλιν ποιηταὶ ποὺ θέλουν νὰ ψάλλουν τὰ κάλλη τῆς φύσεως, τὴν ἀρμονίαν τοῦ σύμπαντος, ποὺ ζητοῦν νὰ ἐμβαθύνουν εἰς τὸν προορισμόν μας, νὰ τονώσουν τὰς μεγάλας ἰδέας καὶ νὰ μᾶς ἀποδεῖξουν, δτι ὁ θάνατος τῆς ψυχῆς, τῆς διανοίας καὶ τῆς ποιήσεως εἶνε ἀδύνατος.

Εἶμαι εὐχαριστημένος, διότι ὡς ἔξαγεται ἐκ τῶν ποιημάτων του, ἀναφαίνεται εἰς νέος ποιητής, ὁ ὄποιος τείνει νὰ καταλάβῃ ἔξέχουσαν δλως θέσιν, ὁ κ. Βρισιμιτζάκης. Χωρὶς νὰ τὸν κολακεύσω, εύρίσκω, δτι εἶνε πνεῦμα παθητικόν, πνεῦμα σοβαρόν, ποὺ δὲν δύναται νὰ ζῇ εἰς ὀτμόσφαιραν ύλιστικήν. Μὲ ἄλλους λόγους τὸν εύρίσκω, ὡς πνεῦμα, ποὺ ζητεῖ πέριξ του χῶρον καὶ ἀέρα.

Μέσα εἰς τὰ ποιήματά του εύρίσκω μιὰ ζωντανὴ καρδιά. ‘Η ποίησίς του εἶνε λεπτή· τὸ ύφος της γλαφυρόν, δὲν κουράζει, οὐδὲ ἀποκοιμίζει.

‘Ο ποιητής, δλόκληρον τὸ ἔργον του «Σαρκοφάγοι καὶ Ὁβελίσκοι», τὸ κατατάσσει ὑπὸ διαφόρους τίτλους καὶ τὸ στολίζει μὲ εἰκόνας ποῦ σημαίνουν πολλά.

‘Υπὸ τὸν τίτλον σονέττα τοῦ πόνου προτάσσει μικρὰν ἀφιέρωσιν ἡ ὄποια διακρίνεται διὰ τὸ παθητικόν της ύφος καὶ διὰ τὰς ύψηλὰς ἰδέας ποὺ περικλείει.

‘Η ἀφιέρωσις ἀντηχεῖ τὸν βαθὺν πόνον τοῦ ποιητοῦ καὶ ξεχύνει τοὺς ἀποκρύφους καῦμούς του. Τὸ εἶναί του εύρισκεται εἰς μαγικήν ἔκστασιν καὶ βυθίζεται εἰς σκέψεις, αἱ ὄποιαι περιστρέφονται εἰς τὸ παρελθόν καὶ εἰς τὰς ἀναμνήσεις τῆς ἡγαπημένης του.

‘Ολαι σχεδὸν αἱ εἰκόνες τοῦ ποιητοῦ εἶνε παρμέναι ἀπὸ τὴν ἀρχαίαν Αἴγυπτον καὶ νομίζει κανεὶς δτι ἔχουν γραφῆ μέσα εἰς τὰς νεκροπόλεις τῶν Φαραώ, ὅπου οἱ Ὁβελίσκοι, οἱ σαρκοφάγοι καὶ οἱ σκαραβαῖοι.

Δὲν τὸν ἐμπνέουν τὰ λουλούδια, ἡ φύσις, ἀλλὰ μιὰ πόλις ἔρημος, ἔνα νεκροταφεῖον ποὺ τὸ στολίζουν τὰ κυπαρίσια, οἱ μαῦροι κορμοὶ τῶν δένδρων μὲ τὰ ἐπίσης μαῦρα φυλλώματά των.

Τὸ «Κοιμητήριο» εἶνε ἔνα ἀριστουργηματάκι, τὸ ὄποιον μὲ δλίγους διαλεκτούς στίχους ρίπτει ἐμπρός μας τὴν ματαιότητα τοῦ κόσμου.

‘Επιφυλάσσομαι νὰ κάμω μιὰ πραγματικὴν κριτικὴν δλοκλήρου τοῦ ἔργου τοῦ ποιητοῦ.

‘Εκεῖνο τὸ ὄποιον ἔχω προκαταβολικῶς νὰ παρατηρήσω εἰς τὰ ποιήματά του, εἶνε δτι ὁ κ. Βρισιμιτζάκης ἀναπαριστᾶ κατὰ τρόπον τέλειον τὸ ἀντικείμενον τοῦ ποιήματός του.

Τόσον εἰς τοὺς «Σαρκοφάγους καὶ Ὁβελίσκους» δσον καὶ εἰς τὰ «Ἐπιφαινόμενα», ὁ ποιητής προσβάλλει δτι ἡ φύσις τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἀντιλεγόμενον. “Ἐχει λαμπρὰς ἐπιθυμίας, θυμούς, παιδικούς φόβους, μεγαλεῖον. Εἶνε δύσκολον νὰ βεβαιώσῃ κανεὶς, ἀν οἱ στοχασμοὶ του μεγαλοποιοῦν ἢ σμικρύνουν τὰ πράγματα.

‘Η ζωὴ κατέστη, κατὰ τὸν ποιητήν, δύσκολος· δ κόσμος ἀκολουθεῖ τὸ μοιραῖον. ‘Η ὀρετὴ δανείζεται τὴν ζωήν. ‘Ο ἵδεαλισμὸς ἔχει πνεῦμα· χρειάζεται νέα ψυχή. Αἱ ἰδέαι αὐτοὶ κυριαρχοῦν τῆς ψυχῆς τοῦ νέου ποιητοῦ, ὁ ὄποιος, κατὰ τὴν ἐμὴν ταπεινὴν γνώμην, πρόκειται νὰ καταλάβῃ ἰδιάζουσαν θέσιν εἰς τὸ στερέωμα τῆς Ἑλληνικῆς Μούσης.

Πληροφοροῦμαι δτι εύρισκεται ὑπὸ ἐκτύπωσιν καὶ δεύτερος τόμος τῶν «Ἐπιφαινομένων». Αὔτὸ θὰ μοὶ ἐπιτρέψῃ νὰ ἐπανέλθω εἰς τὸ θέμα μου, διότι φρονῶ δτι εἶνε ἀπαραίτητον διὰ νὰ γνωσθῇ τὸ φυσικόν τάλαντον τοῦ νέου μας ποιητοῦ. ”Αλλως τε, ἡ παρούσα

κριτική, μή ἀφόρωσα τὸ δλον ἔργον τοῦ κ. Π. Βρισι-
μιτζάκη, θὰ εἶνε ὀτελής.

† Β. ΜΙΣΙΡΛΗΣ
Δικηγόρος

«ΠΑΝΟΡΑΜΑ» 'Αλεξάνδρεια Σεπτέμβριος 1936

Ἄνεκαθεν ἀπὸ μικρὸς ἔτρεφα μιὰν ἀνεξήγητη ἀν-
τιπάθεια στὴν ποίησιν λίγα ἥταν τὰ ποιήματα ποὺ
διέτρεξα δλα καὶ ἐλάχιστα κεῖνα ποὺ μοῦ ἄφεσαν.

Οταν δὲ κ. Βρισιμιτζάκης μοῦ ἔδωσε τὴν τελευ-
ταία ἔκδοσι ποιημάτων του, ἔννοιωσα, εἶδα κάτι ποὺ
δὲν τὸ περίμενα, μιὰ ἀποκάλυψι ποὺ δὲν τὴ φανταζό-
μουν κἀν — καὶ ἵσως νὰ ἥταν αὐτὸ τὸ ἀναπάντεχο ποὺ
μ' ἐνθουσίασε ἀκόμη περισσότερο. Σχεδὸν μονορροῦμφι
τὰ διάβασσα δλα διὰ νὰ τὰ ἐπαναλάβω σὲ λίγο δυὸ
καὶ τρεῖς φορές, νοιόθωντας μιὰ ἑσωτερικὴ γαλήνη,
μιὰ ἀπροσδιόριστη ἱκανοποίηση, ἔνα πνευματικὸ ξε-
κούρασμα ποὺ λίγα, ἐλάχιστα λογοτεχνικὰ ἔργα μοῦ
χάρισαν μέχρι τώρα — κι' αὐτὸ εἶνε κάτι, γιὰ νὰ μὴ
πῶ πολύ, σπάνιο.

Τὸ βιβλίο του προλογίζει διακεκριμένος Ἑλλη-
νιστής Louis Roussel κι' αὐτὸ ἀρκεῖ γιὰ τὴ λογοτε-
χνικὴ ἀξία αὐτῶν τῶν ὡραίων ποιημάτων — ἀληθινὰ
διαμάντια τέχνης...

A. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

«ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΑ» 'Αλεξάνδρεια 3 Οκτωβρίου 1936

Ἐνας τόνος καθολικῆς ἀπαισιοδοξίας χαρακτη-
ρίζει τὰ ποιήματα τοῦ κ. Παν. Βρισιμιτζάκη. Ἡ πηγὴ
τοῦ πόνου του εἶνε πάντοτε μιὰ, ἀπὸ τὴν πρώτη στρο-

φὴ μέχρι τῆς τελευταίας. Πονεῖ γιὰ διάβαση, γιὰ
διάβαση στὸ διάβα τοῦ χρόνου... Τὰ κίτρινα
φύλλα ποὺ πέφτουν νεκρά στὰ πόδια του, τοῦ θυμίζουν
παληὲς ἀγάπες ποὺ φώτισαν γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸ δρόμο
του, αἰσθήματα ποὺ τὰ ξεθεμέλιωσε διάθαντος καὶ ἐν-
τυπώσεις ποὺ κλαῖνε μέσα στὸ στίχο του τὸ παράπονο
κάπιοι χωρισμοῦ.

Ο κ. Βρισιμιτζάκης εἶνε ποιητὴς «ἑσωτερικός». Φτερουγίζει μέσα στὴ συλλογή του διάθαντος λόγος τοῦ Musset: *Le seul bien qui me reste au monde — est d'avoir quelque fois pleuré*, καὶ κλαίει μέσα ἀπ' τὴ σφιχτοδεμένη ρίμα του μ' ἔνα ἥχο γλυκό, συγκινητικό καὶ ποὺ πλησιάζει στὰ σύνορα τοῦ λυρισμοῦ. Ἡ μου-
σικὴ του ἔχει κάτι μέσα της ἀπ' τὴν νοσταλγία ποὺ τρικυμίζει δλόκληρο τὸ ἔργο του, ἀπ' τὶς ψυχικὲς με-
ταπτώσεις ποὺ ἀντιφεγγίζουν τὸ πολύπλευρο ἔγώ του.

Δὲν συμφωνῶ μὲ τοὺς κριτικοὺς ποὺ εἶδαν τὰ «Ἐπιφαινόμενα» σὰν ἔνα μακρόσυρτο μοιρολόγιο. Δὲν συμφωνῶ γιατὶ διάβασσα δὲν κλαίει ἀλλὰ τραγουδᾶ. Ἐχει διάθιστος του καὶ πάθος καὶ αἰσθήμα καὶ βαθύτερη ποιητικὴ ἀρμονία ποὺ εἶνε στιγμὲς ποὺ ξε-
χύνεται σὲ μιὰ πολύηχη συμφωνία. Αὐτοσυγκεντρώ-
νεται καὶ ἀφήνει ἀπαλὰ νὰ ξεχειλίζει τὶς στροφές του
διάθιστος ψυχικός του κόσμος. Ο σεβαστός μου
φίλος κ. Μοσχονᾶς βλέπει μὲ τὸν φακὸ τῆς αὐθεντικῆς
κριτικῆς του τὸν Βρισιμιτζάκη σὰν μιὰ φυσιογνωμία
ξεχωριστὴ μέσα στοὺς πνευματικούς μας κύκλους, καὶ
ἔχει δίκαιο ἀπόλυτο.

Τὰ «Ἐπιφαινόμενα» εἶνε μιὰ συλλογὴ χτισμένη μὲ
ἄμεμπτη ἀρχιτεκτονικὴ καὶ χυμένη ἀπ' τὸ καυτὸ μέταλ-
λο τῆς ἀληθινῆς παρθενικῆς ποιήσεως. Ἄς μὴ μᾶς
κάνει σκεπτικοὺς τὸ συναίσθημα τῆς μελαγχολίας ποὺ

άνθιζει μές ἀπ' τὸ στίχο του. Γιὰ πολλοὺς ποιητὰς ἡ ἐμπνευσις εἶναι ἔνα δρᾶμα, μὲ ρόδινους γλυκασμούς ἔδω, καὶ μὲ συννεφιασμένες πορφύρες παρὰ πέρα. "Οταν ὁ ποιητής μας σπάσει ἀργότερα τὶς ἀλυσσοίδες κακπιῶν δεσμῶν ποὺ τὸν πνίγουν, ἀσφαλῶς θὰ καταλάβουν καὶ οἱ ἐπικριταὶ του τὴν γλυκειὰ ἀκτινοβολία τῶν «Ἐπιφαινομένων» ποὺ λές κ' ἔγραψε γι' αὐτὰ ὁ ἀθάνατος Παλαμᾶς τὸ στίχο ποὺ μούρχεται τώρα αὐτό-κλητος στὰ χεῖλη :

Ρέει, κλαίει. Τὸ πίνει ὁ φτερωτὸς διαβάτης
γιὰ νὰ ὑψωθῇ στάγνα καὶ στάνοιχτά.

Αὐτὰ τ' «ἄγνα καὶ τ' ἀνοιχτὰ» κυνηγοῦν τὰ «Ἐπι-
φαινόμενα».

ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΗΣ

Αλεξάνδρεια

17-10-36

Ἄγαπητέ μου ποιητή,

Διάβασα μὲ προσοχὴ καὶ ἐνδιαφέρο τὰ ποιήματά σας. Τὰ περισσότερα τόχα διαβάσει μαζὶ μὲ τὸν φίλον μας κ. Φώτη Γκίκα, σύμφωνος μὲ τές καλές ἐντυπώσεις του. Τὰ βρίσκω κι' ἔγω βαθυστόχαστα κι' ὅμορφα, ἀντάξια τῶν δσων καλῶν ἔχουν γραφεῖ ὡς τώρα γι' αὐτά.

Δρ Π. ΓΝΕΥΤΟΣ

«ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΑ»

Αλεξάνδρεια 31-10-36

Προλογίζονται ἀπὸ τὸν Ἑλληνιστὴν Roussel. "Η ποίησις τοῦ Βρισιμιτζάκη εἶναι διανοητική. "Οπως δὲ δλων τῶν ποιητῶν, βλέπει τὰ πράγματα μαῦρα καὶ κα-

κῶς δημιουργημένα. "Οπως εἶπε ὁ Ούγκω, ἡ μελαγχολία εἶναι ἡ εὔτυχία τοῦ νὰ εἶναι κανεὶς λυπημένος. 'Ο Βρισιμιτζάκης ἀφίνει ἄφθονον γύρω του τὴ μορφὴν αὐτῆς τῆς μελαγχολίας καὶ διὰ τοῦτο ἡ ποίησή του ἔχει τὴν ἀξίαν τῆς ἐκλεκτικότητος, τῆς ἀριστοκρατικότητος, τῆς λεπτότητος.

† A. X.

«ΕΦΗΜΕΡΙΣ»

Αλεξάνδρεια, 28 Ιανουαρίου 1937

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, ποὺ γνώρισα τὸν ποιητή. Καὶ ὅλοτε εἶχα διαβάσει συλλογὴ ποιημάτων του, ποὺ μὲ εἶχαν συγκινήσει μὲ τὸ βαθὺ αἰσθῆμα καὶ τὴν εἰλικρινή των ἔκφρασι.

Στὸ σημερινὸ ποιητικὸ ἔργο του ὁ κ. Β. παρουσιάζεται μὲ ἔνα πολύμορφο τάλαντο καὶ δυνατὰ ἐντυπωσιακό.

Τὰ «Τραγούδια τοῦ Δειλινοῦ» εἶναι μιὰ μικρὴ συλλογὴ φυσιολατρική. Ίδού μερικοὶ χαρακτηριστικοὶ στίχοι του. (σ. 21).

Μιὰ πνοὴ μελαγχολίας μέσα στοὺς ψίθυρους τοῦ «Ἀπόσπερου» γεμίζουν τὸν ἀγέρα καὶ ὁ ποιητής ἀπολαμβάνει τὴν ἀπήχησι τοῦ ἐρωτικοῦ παραπόνου, ποὺ φωλιάζει στὴν εὐάσθητη καρδιά του: (σ. 24).

Στὴς «Ἐκστάσεις» μᾶς χαρίζει εἰκόνες ζωντανές, ὀφερωμένες πειὸ ἐντατικὰ στὴ μελαγχολία καὶ στὸν πόνο, ποὺ πλημμυρίζει τὴν ποιητική ψυχή του. Καὶ βλέπει ν' ἀναζοῦν τὰ κρυφὰ δύνειρα, ποὺ λικνίζουν τὸ εἶνε του....μὰ τώρα μπρὸς στὸν ἀδικο χαμό συθέμελα ταράζεται ἡ ψυχή του σὲ μιὰ δόνησι δύνηρή, ποὺ μοιάζει σεισμό, ποὺ γεννᾷ τὴ συμφορὰ «μὲ φλόγα καὶ λάβα πυρή». Καὶ γράφει τοὺς βαθειά μελαγχολι-

κούς, τὶ λέω; τοὺς παραστατικὰ ἀπελπισμένους στίχους: (σ. 39).

Τέλος στὸ «Ἐρμο Κοιμητῆρι» ἔνα βαθύ, παθητικὸ λυγμὸ διατυπώνει μὲ τὴν μακάρβια εἰκόνα τῶν νεκρῶν, ποὺ βγαίνουν ἀπ’ τὸ χῶμα: (109),

Μᾶς ἡ τόσο βαθειὰ μελαγχολία, δσον καὶ ἀν εἰνε ἐμπνευσμένη, λές καὶ συνορεύει τὴν ἀρρώστεια. Μοιάζει σάν κάτι τοῦ Μποντέλερ καὶ τοῦ Πόε.

Γιατὶ ἄρα γε ν’ ἀφίνη ὁ ποιητὴς τὴν εὐγενικὴ ψυχὴ του νὰ κατακλύζεται ἀπὸ τοῦ «Πόνου» τὴν μαύρη καταχνιά;

Γιατὶ νὰ μὴ νικᾶ τὴν μαυρίλα;

Τοῦ τὸ εὐχόμεθα στὴν μελλοντικὴ συλλογὴ του, καὶ τὸ περιμένομε ὅπως ἀρμόζει στὸ ἀνώτερο αἰσθημα καὶ τὸ ἀνώτερο μυαλό, ποὺ ποδοπατεῖ τὸν «Πόνο» καὶ ύψωνεται «Νικητής» πάνω ἀπ’ τὰ χαλάσματα.

ΑΓΚΕΛ ΝΑΓΙΩ
(ΔΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ)

«ΣΦΙΓΞ»

Κάϊρον, 4—4—1937

‘Ο κύριος Βρισιμιτζάκης ἔδωκε στὸ βιβλίο του τὸν τίτλο «Ἐπιφαινόμενα». Τίτλος ποὺ δόθηκε μὲ πολλὴ ἐπιτυχία.

«Ἐπιφαινόμενα». Σ’ αὐτὰ μέσα, κάτω στὶς χρυσὲς γραμμές τους, ξετυλίζεται μὲ χάρη καὶ ἡρέμα, μιὰ ‘Οδύσσεια, μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν Π. Βρισιμιτζάκη. ‘Ενας ἀπέραντος κόσμος, ἔνας κόσμος μυστηριώδης, μὲ ἀναρίθμητα αἰσθήματα, μὲ αἰώνια διδάγματα βγαλμένα ἀπὸ τὸ μυστικὸ ἀπάνθισμα τῆς ψυχῆς τοῦ πονεμένου ποιητή, συγκινεῖ καὶ διδάσκει, κεῖνον ποὺ θὰ διαβάσῃ τὰ «Ἐπιφαινόμενα».

Μ’ ἀν πιάσουμε νὰ ἔξετάσουμε μερικὲς γραμμές του Π. Βρισιμιτζάκη, μὲ ἔξέταση ὅμως ὅχι ἐπιπόλαιη θὰ βγάλουμε τρεῖς μεγάλες λέξεις:

Δοκιμασία. Πόνοι. Ἀγάπη.

Νὰ ἡ τρεῖς λέξεις πάνω στὶς ὅποιες ὁ κ. Βρισιμιτζάκης, ὁ ὑπομονετικὸς αὐτὸς καὶ συμπαθής καλλιτέχνης, χάραξε τὸ ἔργο του γιὰ νὰ συγκινήσῃ, νὰ μεταρσιώσῃ, νὰ ἔξαγνισῃ καὶ τέλος γιὰ νὰ διδάξῃ.

“Οχι βέβαια ποίηση, μετρικὴ γιὰ στιχουργία, ἀν καὶ αὐτὰ ἀκόμα τὰ διδάσκει’ νὰ διδάξῃ τὸ σπουδαιότερο μὰ καὶ δυσκολώτερο μάθημα, τὸ μάθημα τῆς ζωῆς, τὸ μάθημα τῆς ὑπαρξῆς ὃς ποῦμε καλλίτερα. Καταπιάστηκε μὲ ἔνα τέτοιο ἔργο καὶ τὸ πέτυχε. Πολλοὶ — ἐπιπόλαια — λένε πῶς ὁ Βρισιμιτζάκης στὰ «Ἐπιφαινόμενά» του, ἀπ’ τὴν ἀρχὴ ἵσαμε τὸ τέλος κλαίει. Γελοιούνται ὅμως. Ρωτοῦμε τώρα ποὺ κλαίει; στὴ δοκιμασία; ὅχι βέβαια, στὴ δοκιμασία πονᾶ, στὸν πόνο ἀγαπᾶ.

Δοκιμασία.

Νὰ κι’ ἔνας ἄνθρωπος σφυρηλατημένος καὶ μάρτυρας τῆς ζωῆς. Στὸν κόσμῳ αὐτὸ ἀγωνίστηκε, ἐπάλεψε, ρημάχτηκε, ἐπεφτε μὰ καὶ σηκωνότανε. Δέχτηκε μὲ τόλμη καὶ ψυχραιμία τὸνα ράπισμα τῆς ζωῆς ἀδιάκοπα καὶ σκληρότερα πίσω ἀπ’ τἄλλο. Τὰ ραπίσματα ὅμως αὐτὰ τὸν κάμανε ἀτρόμητο παλλικάρι καὶ φίλο τῆς ζωῆς, καὶ καθὼς βγαίνει ἀπὸ τὰ ποιήματά του, ἐπειδὴ τὴν αἰστάνθηκε θέλησε καὶ νὰ τὴν ζήσῃ. Καὶ τὴ ζωὴ τὴν ἔζησε! Ζωὴ γεμάτη παραδειγματισμό. Νὰ ἡ ἀνωτερότητα τοῦ Βρισιμιτζάκη! Γι’ αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ περηφανεύεται, γιατὶ εἶνε μιὰ σπάνια πραγματικὴ ὀντότης. Δὲν ἥταν. Γίνηκε μέσα στὴ ζωὴ ποὺ πάλεψε ἐπίπονα μέσα στὴ δοκιμασία.

Πόνοι.

Δοκιμασία χωρὶς πόνο καὶ πόνοι χωρὶς δοκιμασία δὲν ὑπάρχει. Γι’ αὐτὸ τὰ σκληρὰ χτυπήματα ποὺ τοῦ χάρισε ἡ ζωή, γι’ αὐτὸ τῆς καρδιᾶς του τὰ ραγίσματα

ποὺ τόσο πολὺ τὰ αἰστάνθηκε μέσα στὲς δοκιμασίες, τὸν ἔκαμαν νὰ πονᾶ.

Αγάπη.

Πονᾶ καὶ ταύτοχρονα ἀγαπᾶ. Κι' εἶνε μεγάλη ἡ ἀγάπη τοῦ ποιητῆ. Αγάπη παγκόσμια, ἀγάπη ἀγνή, οὐράνια, ἄϋλη. Πῶς δμως νὰ μὴ ἀγαπᾶ; Τὰ τόσα τρυφερὰ αἰσθήματά του, ποὺ εἶνε ἡ μεγαλύτερη ἔνδειξη τοῦ ἐσωτερικοῦ ψυχικοῦ του συγκροτήματος καὶ ἔνα ὑπερεκχείλισμα ἀνώτερης προσωπικότητος, δείχνουνε ψυχὴ μεγάλη, ποὺ ἔμαθε ν' ἀγαπᾶ κι' ἀς μὴ ἀγαπιέται...

... Οἱ στίχοι τοῦ Βρισιμιτζάκη εἶναι ἔνας ὅμνος, ἔνα γλυκόχο ὁσμα στὴν ἀγάπη, στὴν ἀγάπη, ὅχι δμως τὴν κοινή, ἀλλὰ στὴν ἀγάπη τὴν οὐράνια, τὴν ἄϋλη, στὴν ἀγάπη τοῦ ποιητῆ..., τὴν ἀληθινή.

Μὲ τὲς τρεῖς αὐτές λέξεις, μὲ τὰ τρία αὐτὰ μαργαριτάρια του ὁ Π. Βρισιμιτζάκης, ποὺ τὸν ἔξυψωσαν, διδάσκει ποιητικὰ πῶς πρέπει ν' ἀντικρύσουμε τὴν ζωή. Πήρε ἀπὸ τὸ χέρι τὴν ποίηση, ποῦ τοῦ ὑποσχέκε τὴν ἐπιτυχία... Καὶ τὸ σκοπό του τὸν πέτυχε...

Αλεξάνδρεια

Μ. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ
(ΣΕΡΕΚΕΜΠΤΕΡΧΑΝ)

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ»

Αλεξάνδρεια 16-437

Γύρω ἀπὸ τὰ «Ἐπιφαινόμενα» τοῦ κ. Βρισιμιτζάκη

Ὑπὸ τοῦ συνεργάτου μας Δρ ΚΑΒΟΥΡ

Ο ποιητὴς κ. Βρισιμιτζάκης εἶχε τὴν καλωσύνην νὰ μοῦ χαρίσῃ, μὲ μιὰ εὐγενική του ἀφέρωσι, δύο ποιητικές του συλλογές, τοὺς «Σαρκοφάγους καὶ Ὁβελίσκους», καὶ τὰ «Ἐπιφαινόμενα».

Ἡ πρώτη του, ἔχει ἥδη δοκιμάσει ἀπὸ τὸ 1928 τὴν καθαρτήριο ἔξαγνιστική φλόγα τῆς κριτικῆς. Πρόκειται γιὰ μιὰ συλλογὴ ἐκλεκτῶν σονέττων, τὰ πρῶτα

αὐτὰ δείγματα τῆς ποιητικῆς δυνάμεως, τοῦ λυρικοῦ ταλάντου τοῦ μυστικοπαθοῦ αὐτοῦ τραγουδιστοῦ, ποὺ ἐμπνέεται ἀπὸ τὶς μεγάλες μορφές τῆς Φαραωνικῆς θεολατρείας καὶ τὰ πανάρχαια φαραωνικὰ σύμβολα, ποὺ ἐδημιούργησεν δι πολιτισμὸς τῆς τότε ἐποχῆς,

Ψάλλει δμως καὶ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν γυναῖκα, τὴν γλυκειά, τὴν σατανική καὶ τὴν μοντέρνα, τὴν ἀθάνατη καὶ ἄϋλη γυναῖκα, ποὺ «φωτά τὴν στράτα τὴν σκοτεινιασμένη», καὶ ἡ λεπτές χορδὲς τῆς παθητικῆς του λύρας δονοῦνται ἀπὸ πόνο, γιὰ δλες τὶς ἀναμνήσεις, ποὺ ζυγώνουν μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῶν καιρῶν, καὶ ποὺ σὰν ἀνθάκια δροσερὰ καὶ μυριόχρωμα, στεφανώνουν καὶ μυρώνουν τὴν σκέψη τοῦ ποιητοῦ. Ἀπὸ τοὺς «Σαρκοφάγους καὶ Ὁβελίσκους» δμως ἔως τὰ «Ἐπιφαινόμενα», ἔχουμε ἔνα ἀνέβασμα πρὸς τὴν τελειότητα, μιὰ σημαντικὴ ἔξελιξι στὴν ποίησι καὶ μιὰ πρόοδο σταθερά, ἔνα καλλιτεχνικὸ ἔνστικτο ἀσφαλῶς ὁδηγημένο, ποὺ ἐπισφραγίζει τὴν προσωπικότητα τοῦ ποιητοῦ. Εἰς τὰ «Ἐπιφαινόμενα», ὁ δινειροπόλος τραγουδιστὴς ζῇ τὴν ποιητική του ζωὴ μέσα στὸν φωτεινὸ κύκλο τῆς ἴδιας του ζωῆς.

Τὰ αἰσθήματα ποὺ διατυπώνει στοὺς στίχους του, ἐναλλάσσονται τόσον καλά, τόσον ἀρμονικά, ὅπως ὑποστηρίζει ἀλλως τε στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου, ὁ Ἑλληνιστὴς καθηγητὴς κ. Ρουσέλ, ὃστε νὰ νομίζῃ κανεὶς ὅτι ἀκούει τὴν ἐκτέλεσι μιᾶς ἀρτίας μουσικῆς συμφωνίας.

Ἐνας ἐσωτερισμός, γεμάτος ἀπὸ ἀβρὰ μελαγχολικὴ διάθεσι, διαπνέει τὰ περισσότερα τῶν ποιημάτων τῆς συλλογῆς αὐτῆς.

Στὰ τραγούδια του βλέπουμε ν' ἀντιλαλῇ συχνάκις τὸ παθητικὸ μοιρολόγι κάποιας κρυφῆς ἀγάπης, βρίσκουμε μιὰ θλῖψι ἥρεμη καὶ σιγαλή, ἔνα λυρικὸ

πάθος γεμάτο τρυφερότητα και συγκίνησι, που μὲ τὴν χάρι τῆς φαντασίας και τὴν μουσικότητα τοῦ στίχου, μᾶς ἀνυψώνει στὴν μυστική σφαῖρα, δπου βασιλεύει ἡ πραγματική Τέχνη.

Ο πόνος, ἡ ἀνεξάντλητη αὐτὴ πηγὴ τῶν ἰσχυροτέρων αἰσθημάτων εὔαρεσκείας, καθὼς τὸν χαρακτηρίζει και ὁ ψυχιατρος MAX NORDAU, εἶναι ὁ παρήγορος ἄγγελος, ὁ καλλίτερος φίλος, ὁ γλυκύτερος σύντροφος τῶν στιγμῶν τοῦ ποιητοῦ.

Και μόνον, ἀρά γε, τοῦ ποιητοῦ μας;

Οταν ἀναλογισθοῦμε, τὴν μεγάλη, τὴν τεραστία ἐπίδρασι τοῦ Πόνου, τοῦ ψυχικοῦ Πόνου, ἐπὶ τῆς ἔξελίξεως τῆς Τέχνης ἐν γένει και τῆς διαμορφώσεως τοῦ κόσμου τῶν ἵδεῶν, δὲν πρέπει νὰ ἀποροῦμε γιὰ ποιὸ λόγο, ὁ Ἀλεξανδρινὸς ποιητὴς ἔγραψε στίχους μελαγχολικούς, μὲ τόση θλῖψι και παράπονο και συντριβὴ στὴν καρδιά, παρ' ὅλη τὴν ἀνέφελη χαρὰ τῆς τριγύρω ζωῆς, και τῆς ποιητικῆς του ὀττυροφαιρας, παρ' ὅλα τὰ θερμὰ φιλιὰ ἐνὸς ζωογόνου ἥλιου, και τὰ γλυκά χάδια ἐνὸς γελαστοῦ οὐρανοῦ.

Ο ἔρως και ὁ πόνος, εἴτε ὡς αἰτία, εἴτε ὡς ἐπακολούθημα, ὑπῆρξαν ἀπὸ τὴν πρώτη χαραυγὴ τῆς ζωῆς, οἱ δύο εὐγενεῖς σκοποὶ τῆς Τέχνης, μέσα στὰ νοήματα τῶν συγγραφέων και στὶς στροφές τῶν ποιητῶν.

Ας μὴ λησμονοῦμε, δτι χωρὶς τὸν πόνον μᾶς εἶναι ἀδύνατο νὰ νοιώσουμε τὴν συγκινητικὴ χάρι τῆς ἀγάπης.

Και μου ἔρχεται ἀθελα στὸ νοῦ, ἡ βαθυστόχαστη αὐτὴ σκέψι τοῦ Ρουμάνου συγγραφέως Ἐμινέσκο, δταν μᾶς λέγῃ, δτι «ἡ ἀγάπη εἶναι ἔνας μακρὸς πρόλογος τοῦ πόνου». Ἔπειτα ἡ μελαγχολία αὐτὴ τοῦ ποιητοῦ μας ἔχει κάτι τὸ ἴδιαίτερο, τὸ λεπτό, τὸ ἀριστοκρα-

τικό, ἐὰν πιστέψουμε στὸν ὄρισμὸ ποὺ μᾶς δίδει ὁ LACORDAIRE, δτι δηλαδὴ εἶναι χαρακτηριστικὴ τῶν προνομοιούχων ἐκείνων φύσεων, συνυφασμένη μὲ κάθε πνεῦμα ποὺ ξεύρει νὰ προχωρῇ μακρὰν εἰς τὰς σκέψεις του και μὲ κάθε καρδιά, ποὺ αἰσθάνεται ζωντανὰ και ποθεῖ βαθειά.

Οπως γράφει και στὴν «Νέα Ἐστία», ὁ βαθυστόχαστος κριτικὸς κ. Κλ. Παράσχος, «οἱ στίχοι τοῦ κ. Βρισιμιτζάκη, πηγάζουν ἀσφαλῶς ἀπὸ μιὰ θεωρία τῆς ζωῆς, ἀπὸ ἔνα φιλοσοφικὸ κοίταγμα τῶν πραγμάτων, και ἡ ἀτένισι αὐτή, ὀφήνει στὴν ψυχὴ τοῦ ποιητοῦ ἔνα κοτακάθι πικρό, ποὺ τὸ ἐλαφρώνει ὅμως ἡ μουσικὴ του διάθεσι. Ή μελωδία τῶν στίχων του, στάζει μέσα μας μὲ μιὰ γλύκα πραύντική. Εἶνε σὰν ἔνας ἀπλὸς πολυακουσμένος σκοπός, ποὺ σὲ ὠρισμένες στιγμές, κάνει πάντα καλό.»

Τὸν πόνο του λοιπὸν αὐτόν, μᾶς τὸν ἔξωτερικεύει δυνατά, στὸ ὑποβλητικό του ποίημα : «Βράδυ». (σ. 5)

«Υστερα ἀπὸ τὸν κακοτυχισμένο λυρικό μας Ζαλοκώστα, τὸν τρυφερώτερο ἵσως ὅλων τῶν Ἑλλήνων ποιητῶν, ποὺ ἔζησαν στὰ πρῶτα πενήντα χρόνια τοῦ 19ου αἰώνος, ύστερα ἀπὸ τὸν χαροκαμμένο Βαλαρίτη, τὸν ποιητὴ τῶν «Μνημοσύνων» και τῆς «Νεκρικῆς Ὡδῆς», τὰ δύο αὐτὰ ὑπέροχα σύμβολα πόνου, ποὺ ἐσκόρπισε σᾶν μυρωμένα ἀμαραντολούλουδα, γύρω στὸ βωμὸ τῆς ἔθνικῆς μας ποιήσεως, ύστερα ἀπὸ τὸν μεγαλόστομο Παλαμᾶ, ποὺ μὲ τὸν «Τάφο» του, τὸ κατ' ἔξοχὴν παθητικὸ αὐτὸ μοιρολόγι τῆς καρδιᾶς, μᾶς ἔδωσε ἔνα καλλιτέχνημα θείου πόνου, ποὺ τοῦ ἐνέπνευσεν διθάνατος τοῦ μικροῦ του παιδιοῦ, ύστερα τέλος ἀπὸ τὸν Ἀθηναϊο Μωρεάς, ποὺ στοὺς θαυμαστούς του στίχους τῶν «Στροφῶν» ἐτραγούδησε τόσον πονετικά, ἀλλὰ και τόσον γαλήνια, ὅλη τὴν ἀπόκρυφη ούσια

τῆς ζωῆς, ὁ Ἀλεξανδρινὸς Βρισιμιτζάκης, σᾶν ἄλλος Ὀρφέας τοῦ Πόνου, ἐπέτυχε νὰ προσθέσῃ νέες ποιητικὲς δάφνες στοὺς πλουσίους δαφνῶνας τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Πάρνασσοῦ.

Διαβάστε τον προσεκτικά, μεγαλόφωνα, ὑποβλητικὰ καὶ εἶμαι βέβαιος, πῶς ἡ μουσικότης τῶν στίχων τοῦ θὰ εύρῃ ἡχῶ μέσα στὴ ψυχή σας, θὰ σᾶς συγκινήσῃ καὶ θὰ σᾶς κάμη νὰ πονέσετε καὶ σεῖς μαζὸν μὲ τὸν ποιητή :

Σὲ μ' ἅρπα μαγικὴ ποὺ κλείνω ἐντός μού,
ἔρχονται οἱ ψίθυροι ἀπαλὰ τοῦ κόσμου,
καὶ τὶς χορδὲς κτυποῦν ἀρμονικά.
Καὶ στοὺς πολλοὺς ρυθμούς χρόνο μὲ χρόνο
ἔνα τραγοῦδι ξεχωρίζω μόνο
τὸν πόνο μου ποὺ κλαίει μυστικά.

Καὶ παρακάτω, σ' ἄλλον του στίχο :

Δὲν κλαίω τὸν πόνο μου, μόνο τὸν λέω,
ἥσυχα ἀπ' τὴν καρδιὰ τὸν τραγουδῶ.
Κάθε μοτίβο μου, παληὸ εἴτε νέο
ἔχει τὴν ἔδια θλιμμένη ἐπωδό.

Γι' αὐτό, νοιώθουμε τὸν πόνο του συνυφασμένο μὲ τὰ συστατικὰ τῆς ζωῆς του, μιᾶς ζωῆς ἥρεμης, μπορῶ νὰ πῶ μονότονης, πρὸ παντὸς σεμνῆς καὶ αἰσθηματικῆς, ποὺ μᾶς φανερώνεται, μέσα στὴν μυστικὴ λαμπρότητα τῆς Τέχνης, πειθαρχημένη στὸν κόσμο τῶν ὥραίων ἰδανικῶν καὶ τῶν παθητικῶν στοχασμῶν.

‘Ο πόνος, σᾶν μιὰ περιπλοκάδα, περιζώνει τὴν ψυχὴ τοῦ ποιητοῦ.

“Ολη ἡ ζωὴ μου, μάταιη ἦταν μιὰ πάλη,
μιὰ μακρυὰ ἀπὸ πόνους λιτανεία.”

τραγουδεῖ μὲ ἔνα ἥρεμο παράπονο, ὁ συμπαθῆς τραγουδιστής.

‘Ο πόνος του ὅμως αὐτὸς δὲν εἶναι ἀφύσικος, ἐπι-

τηδευμένος καὶ νοσηρός, καθὼς συμβαίνει σὲ ἄλλους «ἐπιθανάτους» “Ελληνας καὶ ξένους στιχουργούς, ὅπως τούλαχιστον ἀπέδειξεν ἡ ἔρευνα τῆς ψυχιατρικῆς, μὲ τὴν μελέτη τῆς ψυχοπαθοῦς φύσεως αὐτῶν.

‘Ο πόνος του, ποὺ τοῦ ἐνέπνευσεν δὲ ἀδόκητος θάνατος ἐνὸς προσφιλεστάτου του προσώπου, δὲν εἶναι λοιπὸν ἐπίπλαστος καὶ δανεικός, ἀλλὰ γνήσιος καὶ δικός του, κυβερνήτης τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσμου καὶ ἀναβρύζει αὐθόρμητα μέσα ἀπὸ τὸ βυθὸ τῆς καλλιτεχνικῆς του ψυχῆς. Μὲ τὸ πλούσιο γλωσσικό του ὄλικό, ξεύρει νὰ πλάθῃ καὶ νὰ δουλεύῃ τὸν στίχο του, νὰ τὸν ωμορφολαξεύῃ, νὰ τὸν κάμη σφιχτοδεμένο, χαρίζοντάς του μιὰ χάρι τοι μιὰ εύρυθμία, ποὺ μᾶς φανερώνουν ὅτι ὁ ποιητής μας ἔχει συνείδησι τοῦ μέτρου καὶ κατέχει ὅλα τὰ μυστικά του.

Εὔχομαι στὸν κ. Βρισιμιτζάκη —ἐκλεκτὸς αὐτός, μέσα στοὺς ἐκλεκτοὺς Νεοαλεξανδρινοὺς ‘Ομηρίδας — νὰ γίνῃ ὁ πρωτεργάτης καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς νέας ποιητικῆς Σχολῆς — ἀς τὴν ὀνομάσω τὴν Σχολὴν τῆς ἀντιδράσεως, — προωρισμένης γιὰ μιὰ πειὸ πλατειὰ καὶ διαρκὴ ζωὴ, ὕστερα μάλιστα ἀπὸ μιὰ ποίησι γερασμένη, μουμιώδη καὶ ἔηρά, ποὺ ἀναψεν ἐνθουσιασμούς καὶ ἐσκόρπισε γύρω της ρίγη λυρισμῶν, ἀλλὰ καὶ ποὺ στάθηκε ἀνήμπορη νὰ δημιουργήσῃ καὶ θρῦλο καὶ ιστορία καὶ πρὸ παντὸς πιστούς καὶ ἐμπνευσμένους συνεχιστὰς καὶ ὀπαδούς.

Εἶμαι βέβαιος πῶς καὶ τότε ἀκόμη ἡ ὥραιοπαθής του ψυχῆς, μὲ τὴν δύναμι πάντοτε καὶ τὴν εὐλογία τῆς Μούσας του, δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑψώνεται ὀλοένα πρὸς τὰ ὥραία, τ' ἀγνὰ καὶ τὰ φεγγοβόλα, ξανοίγοντας κόσμους ἀγνώριστους, καθὼς ἀρμόζει στοὺς ἀληθινούς ποιητάς.

«Κι' έγώ είμαι καβαλλάρης, έλα,
στή διαμαντένια σου τή σέλλα
γνωρίζω πώς νά κρατηθώ.
Μόνο μ' έσενα τό ταξίδι τ' άγαπω.
Έγώ είμαι άπό τό γένος τό μεγάλο,
πού πρωτανάθρεψε κι' έσέ.
Γιά πάρε με καὶ φέρε με, ύποταχτικέ,
ψηλότερα κι' άπό τόν άλλο.»

Δρ ΚΑΒΟΥΡ

Αλεξάνδρεια 24)4)37

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τὰ ποιὸ ὠραῖα τραγούδια τᾶ-
γραψαν πάντα ἄνδρες, ἀλλὰ εἶναι ἡ γυναῖκα ποὺ τᾶ-
νοιωσε καὶ τὰ ἔχάρει πιὸ βαθύα.

· Ετσι καὶ τὰ «Ἐπιφαινόμενα» γεννημένα ἀπὸ τὴν
«γλυκειὰ μελαγχολία», τὴν ἐμπνεύστρια, μὲ συνεκίνη-
σαν πολύ.

Μ. ΡΟΥΣΣΙΑ

«ΕΦΗΜΕΡΙΣ»

Αλεξάνδρεια, 7)7)37

Εἰς τὸ ἀξιόλογον καὶ γνωστότατον λογοτεχνικὸν
περιοδικὸν τῶν Παρισίων «MERCURE DE FRANCE»
τῆς 15ης Ἀπριλίου 1937, διεθνοῦς κύρους κριτικὸς
καὶ σοφὸς ἔλληνιστής, συνάμα δὲ καὶ ἀπὸ τοὺς ἐκλε-
κτοτέρους ποιητὰς τοῦ Γαλλικοῦ Παρνασσοῦ, κ. PHIL-
LEAS LEBESGUE (Ἀστεριώτης) δημοσιεύει τὸ ἔξῆς
κριτικὸν σημείωμα διὰ τὴν νέαν ποιητικὴν συλλογὴν
«Τὰ Ἐπιφαινόμενα» τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ ποιητοῦ κ. Π.
Βρισιμιτζάκη :

MERCURE DE FRANCE

«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»

«Ο κ. Βρισιμιτζάκης, ὁ λαμπρὸς σονετίστας τῶν
«Οβελίσκων καὶ Σαρκοφάγων», μᾶς παρουσιάζει εἰς τὰ
«Ἐπιφαινόμενά» του, τὰ ὄποια προλογίζει μὲ λεπτότητα
ὁ κ. Λ. Ρουσσέλ, τὸ ξετύλιγμα μιᾶς πονεμένης ψυχῆς.

Βυθιζόμεθα, σιγὰ-σιγά, μέσα σὲ μιὰ κόλασι μελαγ-
χολικῶν σκέψεων, ἀλλ' ἡ διάθεσις τοῦ ποιητοῦ μᾶς
ἐπαναφέρει πρὸς τὴν χαράν, μὲ τὴν χάριν τῆς τέχνης
του, ποὺ εἶνε κάτι τὸ ἀξιοθάύμαστον. Ἡ θλῖψις τὸν
σπρώχνει πρὸς τὴν σάτυρα, δπου καὶ διαπρέπει,

· Ο κ. Λ. Ρουσσέλ δὲν διστάζει στὸ εἶδος αὐτὸν νὰ
τὸν συγκρίνῃ μὲ τὸ Σολωμό.

Καλλιτέχνης λεπτολόγος, ποὺ ξεύρει νὰ αὐτοελέγ-
χεται, ὁ κ. Βρισιμιτζάκης ξεύρει ἐπίσης καλὰ νὰ ποικίλ-
λη τοὺς ρυθμούς του καὶ νὰ κατευθύνῃ τὴν ἐμπνευσί
του. «Οσο γιὰ μᾶς ἀπολαμβάνομε ζωντανὰ μερικά
του φυσιολατρικὰ ποιήματα, ποὺ εύρισκονται εἰς τὴν
ἀρχὴν τῆς συλλογῆς του.»

· Η εὔμενής, δοσον καὶ εἰλικρινής, αὐτὴ κριτική,
ποὺ τιμᾷ ἰδιαιτέρως τὸν φιλέλληνα Γαλάτην, ὁ ὅποιος
ἀλλωστε δὲν παύει νὰ παρακολουθῇ τὴν Ἀλεξανδρι-
νὴν λογοτεχνίαν, ἐξυψώνη ἀκόμη πιὸ πολὺ τὸν ποιη-
τὴν τῶν «Σαρκοφάγων καὶ Οβελίσκων», σονέττων
λεπτῆς τέχνης καὶ ἐμπνεύσεως δυνατῆς, ποὺ ἐπέρασαν
τότε (1928) σχεδὸν ἀπαρατήρητα.

ΚΛΕΟΝΙΚΗ Θ. ΚΑΒΟΥΡ

«LA BOURSE EGYPTIENNE» Alexandrie 12-7-37

Le GRAND HELLENISTE M. Roussel, parlant de
M. Brissimizaki poète néogrec, et auteur du recueil
intitulé «Obélisques et Sarcophages», et de «Epiphe-
nomena», souligne que l'auteur dans une série des
poèmes mystiques, donne libre expression aux senti-
ments douloureux qui envahissent son âme.

Le rythme de la poésie de Brissimizaki n'est pas
mécanique. C'est un rythme naturel, spirituel, coulant,
sans effort, car c'est l'âme qui parle.



Ίβραημία, 14)7)37

Τὰ «Ἐπιφαινόμενα» πρόσθεοσαν στὴν φτωχότατη λογοτεχνική παραγωγή μας ποῦ ἀπὸ τοῦ θανάτου τοῦ Καβάφη ἐλάχιστα ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ.

ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡΒΑ

«ΑΝΑΤΟΛΗ»

Αλεξάνδρεια, 29)12)37

Ἡ στήλη τοῦ Δρος Λαγουδάκη

ΤΙ ΕΣΤΙ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ;

”Ελαβον πάλιν τέσσαρα πέντε νέα βιβλία συγγραφέων, ἵνα βεβαίως γράφω καὶ ἔγώ τὴν κρίσιν μου. ”Αλλως δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ μοὶ στέλλωνται δωρεάν βιβλία μετ’ εὐγενῶν ἀφιερώσεων, ἐὰν ἐπρόκειτο μόνον νὰ τ’ ἀναγνώσω δι’ ἐμαυτόν. Οἱ συγγραφεῖς μὲ τιμοῦν, διότι περὶ πολλοῦ ποιοῦνται τὴν κρίσιν μου καὶ θέλουν νὰ τὴν δημοσιεύσω, ἵνα τὴν ἀναγνώσουν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες τὰ δημοσιεύματά μου.

— ‘Ο κ. Β. μοὶ ἔστειλε τοὺς «Σαρκοφάγους καὶ Ὁβελίσκους» αὐτοῦ, τοῦ παρελθόντος, καὶ ἀνέκδοτά τινα ποιήματα τοῦ μέλλοντος, τοῦ παρασκευαζομένου δευτέρου τόμου τῶν «Ἐπιφαινομένων» καὶ ἐπείσθην ὅτι ὅχι μόνον εἶνε καλὸς ποιητὴς καὶ ἀναγινώσκεται εὐχαρίστως, ἀλλ’ ὅτι ἔχει καὶ γνήσια Ἑλληνικὰ αἰσθήματα, συνοψιζόμενα ἐν δυσὶν ἀρεταῖς, τὴν ἀγάπην τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος (καὶ τοῦ ”Ἐρωτος”) δστις ἔρως εἶνε ἐκ τῶν ὁν οὐκ ἄνευ, καίτοι οἱ πλεῖστοι δυστυχῶς τῶν Ἑλλήνων ποιητῶν, ἀρχαίων καὶ νέων, ἀντιλαμβάνονται τὸν ἔρωτα, ὅχι ὅπως οἱ κοινοὶ τῶν ἀνθρώπων, οὓς θεωροῦν βεβήλους.

Τὰ «Ἐπιφαινόμενα», τὸ καθαρὸν αὐτῶν δημοτικὸν λεξιλόγιον, ἡ χάρις τῆς δύμοιο καταληξίας, μ’ ἔφερον μέχρι τέλους τοῦ βιβλίου.

Δρ Σ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Αλεξάνδρεια, Ἰανουάριος 1938

«Ἐπιφαινόμενα». Τραγοῦδι παθητικό κιθάρας ποὺ τές χορδές τῆς καρδιᾶς ἔγγιζει. Σὰν ζωγράφος μὲ γυμνασμένο χρωστήρα μᾶς παρουσιάζει, σὲ ἐπιτυχημένες λέξεις, ὥραιες ζωντανὲς εἰκόνες μὲ χρώματα ζωηρὰ τῆς φύσεως τὰ κάλλη, ὅπως στὸ «Ἡλιοβασιλεμά», στὸ «Δεῖλι», στὸ «Σούρουπο», στὸ «Βράδι».

Διακρίνομε, διαβάζοντας τῶν «Ἐκστάσεων» τοὺς στίχους, ποὺ ρέουν ἀβίαστα, τὸ δάκρυ τοῦ πόνου νὰ στάζῃ καθαρὸ καὶ λαμπρὸ σὰν λευκὸ μαργαριτάρι ἐπάνω στὸ χαρτί. Λέγει στὸ «Θρύλο Όνείρου». (σ. 33)

Καὶ στὴν «Ωδὴ» του, ὁ καθένας ἀπὸ μᾶς θὰ πονέσῃ μὲ τὸν ποιητὴ. Ἰδοὺ αὐτό. (σ. 41) Οἱ ἀνωτέρω εἶναι θαυμάσιοι στίχοι στὸν πεσσιμισμό τους.

Στὴν «Ἄρπα» ἐπίσης, αἰσθάνεται ὁ ἀναγνώστης τοὺς γλυκοὺς ἥχους τοῦ ἀρχαίου αὐτοῦ ὁργάνου σὰν κλάμμα πνιγμένο νάρχωνται στ’ αὐτιά του, σὲ ἐκφραστικὲς λέξεις. (σ. 55)

Ἡ «Μελαγχολία» ὅμως εἶνε ἡ κορωνὶς τῆς ἐμπνεύσεώς του. Φαντάζεσθε τὸν πονεμένο ποιητὴ μὲ τὸ κεφάλι γυρμένο νὰ σᾶς ἀπολογιέται μὲ πικρὸ παράπονο καὶ νὰ λέγῃ : (σ. 63)

Στίχοι θλιβεροὶ μὰ καὶ τόσο μελωδικοὶ ποὺ ξεχειλίζουν ἀπὸ μιὰ μελαγχολία ψυχική, εἶναι μπριλάντια καὶ μιλοῦν κατ’ εὐθεῖαν στὴν καρδιά μᾶς καὶ αἰσθανόμαστε ἀθέλητα νὰ τεντώνουν αἱ χαλαρωμένες ἀπὸ τὸ δαρμὸ τῆς μοίρας χορδές της.

Ἐκενὸν δὲ ποὺ μᾶς ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσι, εἶναι ὁ ἐπαινετικὸς πρόλογος τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Μονπελιέ καὶ Ἐλληνιστοῦ Λουΐ Ρουσέλ. Λέγω μεγάλη ἐντύπωσι, γιατί, καθὼς γνωρίζομεν, δὲν λόγω κριτικὸς εἶναι ἀπόλυτα ἀρνητής. Καὶ ἐν τούτοις, ἐπαινεῖ τὰ «Ἐπιφαινόμενα», μὲ δίκαιες φράσεις ὅπως ὅρμόζει σ’ ἔνα σοβαρὸ ἔργάτη τοῦ καλάμου καὶ τῶν γραμμάτων ὁδηγό.

Camp de César

ΚΑΙΤΗ ΣΕΛΙΝΙΩΤΟΥ

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ “ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ”

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «Η ΖΩΗ» Άλεξάνδρεια 19-9-1936

Εἰς τὴν ἐφημερίδα «Δωδεκάνησος» τῆς 16ης Αὐγούστου 1936, κρίνοντας ὁ κ. Θ. Δ. Μ. τὰ «Ἐπιφαινόμενα», διερωτᾶται πώς, ύπὸ τὸν Αἴγυπτιακὸν ἥλιον, ὁ ὄποῖος δὲν παρήγαγε ποτὲ Ἀμλέτους καὶ Σοπενχάουερ, φτιάστηκε ἔνας Βρισιμιτζάκης, γεμάτος «σπλήν» καὶ πικρήν μελαγχολίαν.

Τὸ θέμα ᾀξίζει συζητήσεως.

1) Τὸ κλῖμα ἐνὸς τόπου ἔχει ἐπίδρασιν στὴν πνευματικὴν ἀνάπτυξιν τῶν κατοίκων του;

2) Ὁ Ἀλεξανδρινὸς ἥλιος κ' ἡ ὑγρασία εἶνε κατάλληλοι διὰ τὴν ἐκκόλαψιν ποιητικῶν ταλέντων καὶ κατὰ πόσον ἡ ψυχικὴ διάθεσις ἐνὸς ἀτόμου μπορεῖ νὰ τείνῃ στὴν αἰσιοδοξία ἢ στὴν ἀπαισιοδοξία, ύπὸ τὴν ἐπίδρασιν της;

Εὔχαριστως θὰ ἐδημοσιεύαμεν τὴν ἀπάντησιν κάθε εἰδικοῦ συνεργάτου μας, ὁ ὄποῖος ἥθελε νὰ μελετήσῃ τὸ ζήτημα.

Παραθέτομεν τὸ κριτικὸν σημείωμα τοῦ κ. Θ. Δ. Μοσχονᾶ καὶ τὴν ὡς εἶδος ἀπάντησιν ἐπιστολὴν τοῦ πασιγνώστου Λυκειάρχου κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΓΚΙΚΑ πρὸς τὸν κ. Παν. Βρισιμιτζάκη, εἰς τὴν ὄποιαν κρίνοντας τὰ «ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» του θίγει καὶ τὸ ζήτημά μας.

Ἐφημερὶς «Δωδεκάνησος» Άλεξάνδρεια, 16(8)36

‘Ο κ. Π. Βρισιμιτζάκης δὲν εἶνε ἄγνωστος. ’Ιδιόρυθμος, σεμνός, ἀθόρυβος, ἵσως καὶ ἐκκεντρικός, ἐὰν

θέλετε, ἀριθμεῖ ἐκτιμητάς, ἔχθροὺς κανένα. ‘Ο πρῶτος του τόμος τῶν ποιημάτων μὲ τὸν ἐκφραστικὸν τίτλον «Ἐπιφαινόμενα», μᾶς ὑπόσχεται ὅτι καὶ ὁ δεύτερος τόμος θὰ εἶνε ἔξι ἵσου εὐανάγνωστος.

“Ενα πρᾶγμα μόνον μὲ κάνει καὶ ἀπορῶ. Διατὶ αὐτὴ ἡ μαύρη ἀπελπισία ποὺ σκορποῦν ἄφθονα οἱ στίχοι τοῦ κ. Β. Ἐάν ὁ κ. Β. ἔγραφε στὸ Μάντσεστερ ἡ παρὰ τὸν Τάμεσιν θὰ ἤννόουν τὸ «σπλήν» ποὺ τὸν κατατρώγει, ἀλλά, ἐδῶ εἰς τὴν Αἴγυπτον, μὲ τὸν ἥλιον της νὰ ἔξατμίζεται τέτοια ἀπαισιοδοξία; ‘Ο Αἴγυπτιακός μας ἥλιος ἄλλως τε δὲν ἔφκιασε ποτὲ Ἀμλέτους καὶ Σοπενχάουερ, ἀλλὰ ἔφκιασε αἰρεσιάρχας κ’ ἔνας ἀπ’ αὐτοὺς εἶνε καὶ ὁ Βρισιμιτζάκης, διότι μὲ τὰ ποιήματά του ἐνεκαινίασε νέαν σχολὴν καὶ ἔδωσε νέαν κατεύθυνσιν εἰς τὴν νεοελληνικήν μας ποίησιν.

Θ. Δ. Μ.

Άλεξάνδρεια 18(8)36

‘Αγαπητὲ Κε Π. Βρισιμιτζάκη

Εἶνε λίγες μέρες, ποὺ εἴχατε τὴν εὐγενῆ καλωσύνη νὰ μοῦ στείλετε τὰ «Ἐπιφαινόμενα».

Δὲν ἔσπευσα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω ἀμέσως καὶ ἐπο μένως «τυπικά», γιατὶ ἥθελα πρῶτα νὰ μελετήσω τὰ βαθυστόχαστα ποιήματά σας. Τὸ ἐπίθετο τοῦτο δὲν εἶνε ἀπλῶς διακοσμητικό καὶ φανερώνει τὴν εἰλικρινή μου ἐντύπωσιν ἀπὸ τὸ ἐργον σας.

‘Απορῶ πῶς μερικοὶ κριτικοὶ ἀποροῦν γιὰ τὴν ἀπαισιοδοξίαν σας, ἐνῷ ζῆτε, ὅπως γράφουν, εἰς κλῖμα Αἴγυπτιακό, ὅπου ὀργιάζει ὁ ἥλιος (ξεχάσανε βλέπετε ὅτι μᾶς ξεθεώνει καὶ ἡ ὑγρασία). ”Ισα ἵσα λοιπὸν στὸν ἀληθινὸν ποιητὴ ἀν εἶνε μέρος νὰ προκαλέσῃ ἀπαισιοδοξίαν αὐτὸ εἶνε ἡ χώρα τοῦ Νείλου.

‘Ανεξαρτήτως ὡς τόσο ἀπ’ ὅλα αὐτά, δικαίως κρι-

τικός δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ κατακρίνῃ τὸν ποιητὴ ἃν εἶνε αἰσιόδοξος ή ἀπαισιόδοξος, (τότε τὰ ποιήματα τοῦ "Οσσιαν καὶ ὅλος ὁ Σοπεγχάσουερ δὲν θ' ἔξιζαν τίποτε!) ἀλλὰ νὰ ἔξετάσῃ ἃν ἔχῃ ἢ ὅχι πηγαίαν ἔμπνευσιν καὶ φόρμαν, ἀνάλογην μάλιστα μὲ τὰ θέματά του – πράγματα, ποὺ τὰ βλέπει κανεὶς εἰς τὰ περισσότερα τουλάχιστον, ἀπὸ τὰ «Ἐπιφαινόμενά» σας, ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ δόπια ύποφαίνοντα – περισσότερα τουλάχιστον, ἀπὸ τὰ «Ἐπιφαινόμενά» σας, ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ δόπια ύποφαίνοντα – περισσότερα τουλάχιστον, ἀπὸ τὰ «Ἐπιφαινόμενά» σας, ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ δόπια ύποφαίνοντα – περισσότερα τουλάχιστον, ἀπὸ τὰ «Ἐπιφαινόμενά» σας, ποὺ ἔλπιζω, γλήγορα – ἀργά, θὰ ξεσπάσουν εἰς νέα ποιήματα ἵσα ἢ καὶ ἀνώτερα τῆς τελευταίας συλλογῆς σας.

"Ολος πρόθυμος
ΙΩ. Α. ΓΚΙΚΑΣ

«Η ΖΩΗ» 'Αλεξάνδρεια 5 Οκτωβρίου 1936

Γύρω ἀπὸ τὰ «Ἐπιφαινόμενα»

Κύριε Διευθυντά τῆς «Ζωῆς»,

Εἰς ἀπάντησιν τῆς ἐρωτήσεως ποὺ θέτετε γύρω στὰ «Ἐπιφαινόμενα» τοῦ κ. Π. Βρισιμιτζάκη σχετικῶς μὲ τὴν ἐπίδρασι ποὺ μπορεῖ νᾶχῃ ἔνα κλῖμα στὴν πνευματικὴ ἔξελιξι τοῦ ἀτόμου, ἔχω τὴν ἰδέαν διτούδεμίαν ἐπίδρασιν ἡμπορεῖ νὰ ἔχῃ τὸ κλῖμα στὴν πνευματικὴν ἔξελιξιν τοῦ ἀτόμου. Τὸ ἀτομον δὲν θέλῃ νὰ ἔξελιχθῇ, δὲν ἔχῃ τάσιν νὰ ἔξελιχθῇ καὶ νὰ προσδεύσῃ, θὰ τὸ κατορθώσῃ ύφ' οἶον δήποτε κλῖμα καὶ ἃν ζῇ.

Ἐχομεν πάραδείγματα ἀνθρώπων εἰς τοὺς ὄποιους ἥρκεσεν ἐν παράδειγμα, ὡστε νὰ ἀλλάξουν δρόμον πορείας καὶ νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν ὄδὸν τῆς προόδου, ἐν τῷ ἕμψη, ἐνῷ προηγουμένως οὐδὲν σημεῖον ἔδεικνυον διτούδεμίαν θὰ μετέβαλλον βίον.

'Ο_Πλάτων κατὰ τὴν νεότητά του ἡσχολεῖτο μὲ

τὴν ποίησιν, ὅταν ὅμως ἤκουσε τὸν Σωκράτην διδάσκοντα, τόσον ἐνεθουσιάσθη, ὡστε τὸ ἵδιον ἐσπέρας προσεκάλεσε τοὺς φίλους του εἰς συμπόσιον καὶ παρουσίᾳ αὐτῶν κατέκαυσε τὰ ποιήματά του, ἔχων σκοπὸν εἰς τὸ ἔξῆς νὰ ἀναζητήσῃ τὴν ἀλήθειαν δι' ἄλλης ὁδοῦ ἢ τὴν τῆς ποιήσεως καὶ τὴν ἀνεζήτησε διὰ τῆς ὁδοῦ τῆς μυήσεως καὶ πραγματικῶς τὴν εὗρε, δι' ὃ καὶ ἀνεδείχθη εἰς τῶν μεγάλων μυστῶν τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος.

Μ. Γ.

«Η ΖΩΗ» 'Αλεξάνδρεια 18 Οκτωβρίου 1936
Κύριοι,

Μοῦ θέτετε τὸ ἐρώτημα, ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ὁ 'Αλεξανδρινὸς ἥλιος καὶ ἡ ὑγρασία ὑποβοηθοῦν τὴν ἐκκόλαψι ποιητικῶν ταλέντων, καθὼς καὶ κατὰ πόσον ἡ ψυχικὴ διάθεσις ἐνὸς ἀτόμου, δσον ἀφορᾶ τὴν αἰσιοδοξία, δσον καὶ τὴν ἀπαισιοδοξία, ὀφείλεται στὸ κλῖμα.

Ἡ ταπεινὴ μου γνώμη εἶνε διτούδεμίαν τόπου μπορεῖ νὰ ὑποβοηθῇ ἢ νὰ ἀντιδρᾶ στὴν πνευματικὴν ἀνάπτυξι τῶν κατοίκων του, ποτὲ ὅμως δὲν θέλω νὰ παραδεχθῶ διτούδεμίαν της εἶνε καὶ παραίτιον ψυχικῶν συναισθημάτων.

Τὰ ψυχικὰ συναισθήματα ἔχουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, τὴν ἀφορμή τους σὲ αὔτια καθαρῶς προσωπικά.

Καὶ γιὰ νὰ μετατοπίσωμεν τὸ ζήτημα στὴν ποίησι, ἔρχομαι ἀδίσταχτα νὰ τονίσω διτούδεμίαν της ψυχικῶν συναισθημάτων, ποὺ εἶνε καὶ ἡ ἀληθινή.

Ποίησις ξώπετση, ποίησις κατ' ἀπομίμησιν, κι' ἀντίθετα ποίησις οἶστρος, ποίησις ἀγνή, ποίησις ἔξτασις μα εἰλικρινῶν ψυχικῶν συναισθημάτων, ποὺ εἶνε καὶ ἡ ἀληθινή.

‘Ο γνήσιος, ό άληθινός, ό πηγαῖος ποιητὴς δὲν ἀκολουθεῖ σχολές, δὲν φιλοδοξεῖ τὸν τίτλο τοῦ πρωτοπόρου, οὕτε καὶ ἀποβλέπει στὴν ἵκανοποίησι τῶν μοντέρνων γούστων τοῦ κοινοῦ, ἀλλὰ στήν, δοῦνατό, ἔντεχνο, κι’ ἄρμονικὴ ἀπόδοσι τῶν κατὰ καιροὺς σκέψεων καὶ συναισθημάτων του, καὶ τοῦτο πρὸς ἀτομικὴ χαρὰ ἢ καὶ ψυχικὸ ξαλάφρωμα.

Ο. Κ. Π. Βρισιμιζάκης, ἀνήκει ἀσφαλῶς στὴ δεύτερη αὐτὴ κατηγορία. Καὶ ἀν σήμερα, λόγῳ προσωπικῶν ἀτυχημάτων, ἡ λύρα του ἀφίνει τόνους μελαγχολικούς, διόλου παράξενον αὔριο μὲ μιὰ μεταλλαγὴ τῶν ὅρων τῆς ζωῆς ν’ ἀποδόσῃ τόνους γλυκεῖς, τόνους χαρμόσυνους, ποὺ νὰ ἐμπνέουν τὴν αἰσιοδοξία καὶ νὰ γεννοῦν τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν ζωή.

Γκίργκα 13—10—936

Μὲ πολλὴν ύπόληψι
ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣ

«Η ΖΩΗ»

‘Αξιότιμε Κύριε Διευθυντὰ τῆς «ΖΩΗΣ»

Σχετικῶς μὲ τὰ ἑρωτήματα ποὺ ἐθέσατε, ἐπιτρέψατέ μου, νὰ πῶ κι’ ἔγῳ μερικὰ πράγματα.

Καὶ πρῶτ’ ἀπ’ δλα βρίσκω πῶς ἔχει μεγάλο δίκαιο ὁ Λυκειάρχης καὶ Διδάκτωρ τῆς Φιλολογίας Κος Γκίκας νὰ κατηγορῇ τὴν ὑγρασίαν τῆς παρανειλίου χώρας ὡς πρόξενον ἀπαισιοδοξίας καὶ μελαγχολίας. Ἡ Αἰγυπτιακὴ ὑγρασία γεμίζει τὴν ψυχὴ μὲ ἀποχαύνωσι, μὲ μελαγχολία, μὲ ἀπογοήτευσι. “Αν μέσα στὴν ὑγρασία αὐτῇ ἡ θεὰ Τύχη εύαρεστηθῇ νὰ μᾶς φιλοδωρήσῃ καὶ μὲ μιὰ πλουσία συλλογὴ ἀπὸ βάσανα καὶ στενοχώριες δὲν ἀργοῦμε νὰ φθάσωμε σὲ... μαύρη ἀπελπισία.

Ἐὰν ὁ βασανιζόμενος κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον θνητός, τύχη νὰ ἔχῃ καὶ ποιητικὸν τάλαντον τότε τὰ

ποιήματά του μεταβάλλονται σὲ θρήνους καὶ κοπετούς, οἱ δόποι οἱ μποροῦν νὰ εἶναι θεσπέσιοι ἢ ἀπαίσιοι, ἀναλόγως τῆς ποιότητος τοῦ ταλάντου του.

Καὶ τώρα θὰ ρωτήσετε ἵσως: — Γιατί ἀφοῦ τὸ κλῖμα εἶναι τόσο ζωογόνον καὶ χαροποιὸν στὴν Ἐλλάδα, γιατί τόσοι μορφωμένοι ποιηταὶ τῶν Ἀθηνῶν εἶναι κλαψιάριδες;

Μᾶ... αὐτὸ συμβαίνει ἀκριβῶς ἵσως ἐπειδὴ εἶναι μορφωμένοι, κι’ ἐπηρρεεῖ σε μὲν οἱ ἀπὸ χιλίων εἰδῶν ξένες φιλολογίες, ὑπερβόρειες, ὑπερανατολικές, ὑπερδυτικές καὶ ὄλες αὐτὲς οἱ ἐπιρροὲς ἀλλοιώνουν τὴς ποιητικές των ἐμπνεύσεις.

18 Οκτ. 1936, Ἀλεξάνδρεια

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΨΑΡΑ

LE «PHARE EGYPTIEN» Alexandrie, 17/10/1936

QUERELLES LITTÉRAIRES

Spleen et soleil d’ Egypte

A propos de la poésie de Mr. Brissimizakis, dont nous avons entretenu, à temps, nos lecteurs, les revues grecques «Dodécanisos» et «Zoe» ont ouvert un concours, demandant aux écrivains grecs d’Egypte, comment expliquent-ils, que sous le soleil clair d’Egypte, une poésie aussi ossianesque et shopenhauérienne, a-t-elle pu naître et fleurir ?

Comme excuse au pessimisme de Brissimizakis, M. Jean Guickas avance l’humidité Alexandrine, qui nous fait sortir de nos gonds (de nos Dieux... «xéthéoni», écrit-il gentiment, en grec). Mais cela, ajoute-t-il et avec raison, ne plaide aucunement contre la valeur de l’œuvre. Il est ridicule — et nous sommes parfaitement d’accord avec lui — de trouver une poésie mauvaise parce qu’elle est triste...

Mais qu'on me permette ici de recourir à l'histoire. Il y a un siècle, poésie était presque devenu synonyme de tristesse. C'était l'époque où le spleen régnait en roi. Ossian avait donné le branle. Un autre anglais Byron, donnait une magnifique figuration à l'école, avec son «Child Harold». En France Chateaubriand, Lamartine, Musset noyèrent leur muse dans les larmes. Werther a donné naissance en Allemagne à une génération de poètes hypocondres. Et pourquoi s'arrêter aux romantiques. Sully Prudhomme, auteur du «Vase Brisé» était parnassien et dans le Symbolisme, cette école si près de nous, ne sont-ce pas de préférence les élégiaques, qui ont mené la ronde ? En parlant de Brissimizakis, je nommais Samain, cette éponge à élégies, et j'appelais l'auteur des «Epifomena», un symboliste retardé. Lui-même, d'ailleurs, m'a donné raison, en m'affirmant que son œuvre poétique fut élaborée, avant la guerre. La poésie élégiaque, prônée par les symbolistes, ces mangeurs de vie intérieure, était alors dans l'air. Le «Mercure de France», dont se repassaient les intellectuels Alexandrins de l'époque, leur donnait la note. Une note triste. Brissimizakis mit son instrument au diapason. Voilà tout.

A part cela, je dois reconnaître sans doute, l'«idiosyncrasie» du poète, pour employer un terme grec. J'ai avancé l'origine symbolique pour ce qui est de la présentation et de la forme du lirve. Mais pour ce qui est du fond, aussi bien influencé par l'intonation, il faut bien y reconnaître, une vie intérieure intense, rongée continuellement par un pessimisme intense...

Pour expliquer cette vie intérieure intense, j'ai à

remarquer que tous ceux qui avant la guerre, avaient fait de l'étude en générale leur principal passe-temps se sont trouvés quelque peu désemparés dans l'atmosphère avant tout sportive et complètement dépourvue d'aspect littéraire et artistique, qui a allourdi depuis lors nos villes égyptiennes et tout particulièrement Alexandrie. L'éphémère quotidien alexandrin ajouterais-je sans trop me tromper, ne pouvait qu'accélérer chez le poète, le mouvement centrifuge de la pensée. Lorsque les autres cépiacés épuaient leur encré, la jetant à tort et à travers—dans les revues et les journaux—comme pour se protéger et se défendre, celui-ci avalait la sienne... Rien d'étonnant, qu'après tant d'années, il nous soit apparu, aussi noir ! *)

ELOY TROUVERE

«ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» «Η ΖΩΗ»

Αλεξανδρεια 29-11-1936

Γύρω ἀπὸ τὰ «Ἐπιφαινόμενα»

Μὲ πολλὴ εὐχαρίστηση σᾶς ἀπαντῶ ἀφοῦ μάλιστα, καθὼς βλέπω, ἡ ἀφορμὴ τῆς ἔρευνάς σας δόθηκε ἀπὸ τὰ «Ἐπιφαινόμενα» τοῦ κ. Π. Βρισιμιτζάκη, ἐνὸς ἀληθινοῦ καὶ εἰλικρινέστατου ποιητοῦ.

Δυστυχῶς δὲν γνωρίζω καθόλου τὸν Αἰγυπτιακὸν ἥλιον, ἀλλὰ δμολογῶ πῶς δὲν εἶναι ἐντελῶς ἀπαραιτητος γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ ἡ αἰσιοδοξία ἢ ἡ ἀπαισιοδοξία ἐνὸς ποιητοῦ. Βέβαια ἡ ἐπίδραση ποῦ ἔξασκεῖ τὸ κλῖμα στὴ διαμόρφωση τοῦ χαρακτῆρος τῶν κατοίκων ἐνὸς τόπου εἶναι μεγάλη.

Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἔξετάσωμε τὸ ἔξῆς : ἂν τὸ κλῖμα καὶ μόνο μπορεῖ νὰ ἐπιδράσει στὴν διαμόρφωση μᾶς

*) Μεταφράστηκε καὶ δημοσιεύτηκε στὴ «Ζωὴ» τῆς 2 Νοεμβρίου 1936.

ποιητικής ιδιοσυγκρασίας. Σφάλλει κανεὶς ἀν νομίζει πώς κάθε ποιητής εἶναι ἔνα βαρόμετρο τοῦ διποίου ἡ εύαισθησία ρυθμίζεται μόνον ἀπὸ τὶς ἔξωτερικὲς ἐπιδράσεις, καὶ δὲν ἔχει ὑπ’ ὄψει του πώς ὑπάρχουν ἀπειρα ἔσωτερικὰ αἴτια, βαθύτερα ἀπὸ τὶς κλιματολογικὲς συνθῆκες, ποὺ ἐπιδροῦν ἀμεσώτατα στὸν χαρακτήρα ἐνὸς ἀτόμου καὶ μάλιστα ἐνὸς ποιητοῦ, ποὺ βέβαια πρέπει νὰ τὸν παραδεχόμαστε μὲ μιὰ εύαισθησία εὐ- παθεστέρα.

Κάποιος δίδει μεγάλη σημασία στὸ κλῖμα καὶ λησμονεῖ τὸ ἔμψυχον περιβάλλον (οἱ ἀνθρωποι μὲ τὶς ἀρετές καὶ τὶς κακίες τους, μὲ τὶς συναντήσεις καὶ τὶς συγκρούσεις τους, μὲ τοὺς ἐρχομοὺς καὶ τοὺς θανάτους των), λησμονεῖ τὸν ἔσωτερικὸν κόσμο τοῦ ἀτόμου, τὴν ἔσωτερικὴν ζωὴν του, τὶς ἔσωτερικές του περιπέτειες, τὶς ἀγωνίες, τὶς ἐπιδιώξεις, τὶς χίμαιρες, δλα ταῦτα ποὺ ἀποτελοῦν γιὰ ἔνα ποιητὴ δ.τι πολυτιμώτερο ἔχει νὰ διαθέσει καὶ ποὺ μορφώνουν τὴν προσωπικότητά του.

“Ἐνας ποιητής καὶ ἔνα ποιητικὸ ἔργο, δταν μάλιστα εἶναι ἀξιόλογο, δὲν πρέπει νὰ ἀντικρύζεται μὲ ἀβασάνιστη εύκολία ποὺ ὀδηγεῖ σὲ ἀστοχες ἀπορίες καὶ σὲ λανθασμένα συμπεράσματα.

Κάθε λογοτέχνημα ἔχει μιὰ ζωὴ ἐντελῶς δική του. Μᾶς προσφέρει τὴν ἴστορία μιᾶς ψυχῆς, μᾶς ἴστορεῖ τὶς ἔξομολογήσεις ἐνὸς ἐγώ, μᾶς φωτίζει μὲ τὸ ἀπλετο ἢ μὲ τὸ ἀμυδρό του φῶς, μιὰ πτυχὴ τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξης. Κι’ ἐμεῖς μὲ τὴ σειρά μας δταν τὸ ἀντίμετωπίζουμε κριτικά, πρέπει νὰ ἔξετάζουμε ἀν πείθει, ἢ ἀν προκαλεῖ ἀντιρρήσεις, ἀν συγκινεῖ ἢ ἀν ἀφήνει ἀδιάφορο τὸν ἀναγνώστη,

Γιὰ τὸ ἔργο τοῦ κ. Βρισιμιτζάκη ἔγραψα καὶ ἀπὸ τὶς «Κρητικὲς Σελίδες».

Τὰ «Ἐπιφαινόμενα» μᾶς πείθουν γιὰ τὴν εἰλικρίνεια τοῦ δημιουργοῦ τους ὥστε οἱ ἀπορίες – τούλαχιστον γιὰ μένα – σχετικὰ μὲ τὰ αἴτια ποὺ προκάλεσαν τὴ διάθεση (ἀπαισιόδοξη ἢ αἰσιόδοξη τὶ ἐνδιαφέρει;) τοῦ κ. Βρισιμιτζάκη νὰ μὴν ἔχουν τὴ θέση τους.

‘Ηράκλειο Κρήτης 10-11-936

ΜΗΝΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ

«ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ»

27 Bd Zaghloul

Μάρτιος 1937

’Αλεξάνδρεια

«Ἐπιφαινόμενα» Τόμ. Α’. μὲ πρόλογον τοῦ Louis Roussel. Εἶνε ἔνα ποιητικὸ δημιούργημα τοῦ συμπολίτου ἡμῶν Παν. Βρισιμιτζάκη, ἀφιερωμένο στὸν Προλογιστή. ”Ἐγινε ἀνάρπαστο καθότι ἀξιοσύστατο καὶ ἀξιοπρόσεκτο.

Οἱ κλιματολογικοὶ δροὶ τοῦ τόπου δὲν ἐπέδρασαν ποσῶς ἐπὶ τοῦ μυϊκοῦ καὶ νευρικοῦ συστήματος τοῦ συγγραφέως, τῆς ποιητικῆς του πυρᾶς οὕσης ἀναμμένης παιδιόθεν καὶ βαθύτατα εἰς τὸ εἶναι τοῦ ποιητοῦ.

Δρ Λ. Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΣ

ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ - ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

«ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Αλεξάνδρεια Φεβρουάριος 1929

Διά τὸ ἔργον τοῦ κ. Παν. Βρισιμιτζάκη «Σαρκοφάγοι καὶ Ὁβελίσκοι», διάτι πάσης ἄλλης κριτικῆς, μεταφράζομεν ἀπό τὸ «LIBRE» μηνὸς Ὀκτωβρίου—Νοεμβρίου 1928, ἀριθ. 72 73, τὴν κριτικήν, ἣν ἔκαμε διά τὸ ρηθὲν ἔργον, ὁ σοφὸς ἐλληνιστής καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μομπελλιέ, Κύριος Λουᾶ Ρουσόελ, ὅστις εἶναι εἰς τῶν διασημοτέρων κριτικῶν τῆς Εὐρώπης.

«ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ»

ὑπὸ Παν. Βρισιμιτζάκη, "Εκδοσις «Γραμμάτων» 1928,
σελ. 136 εἰς σχῆμα 8ον.

Ο τίτλος εἶναι ώραῖος. "Έχει τὸ ἐλάττωμα νὰ μὴ
ἥναι πολὺ πρωτότυπος διότι δύνακαλεῖ εἰς τὴν μνήμην
τὰ *Emaux et Camées*, καθώς καὶ τοὺς *Σκαραβαῖ-*
ους καὶ *Τερρακότας* τοῦ Γρυπάρη. 'Αλλ' ὅμως δέον
νὰ προσθέσωμεν πάραυτα ὅτι εἶναι ὁ πραγματικὸς τί-
τλος τοῦ πρώτου μέρους τοῦ ὅλου ἔργου. Ταῦτα τὰ
μέρη ἡ κεφάλαια εἶναι πολλὰ καὶ διαφόρων τόνων.

Ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ βιβλίου ὁ ὑπότιτλος «Σοννέτα τοῦ
πόνου» μᾶς κάμνει νὰ νομίσωμεν ὅτι ὅλα θὰ ἥναι
θλιβερά μέσα εἰς τὸ βιβλίον. Καὶ ὅμως δὲν εἶναι οὕτω.

Βεβαίως ἡ ἀρχὴ εἶνε θλιβερὰ ἀφ' οὗ πρόκειται
περὶ μιᾶς ἀγαπημένης νεκρᾶς. Ἡ λύπη τοῦ συγγρα-
φέως εἶναι συχνάκις συγκινητική. 'Αφυπνιζόμενος, πα-
ραδείγματος χάριν, τὴν ἀναζητεῖ καὶ μὴ εύρισκων αύ-
τὴν διερωτᾶται ἀν δύνειρεύηται ἔτι ἡ ἀν ἡ τρέλλα τὸν

κατέλαβεν (26). Άλλα τὸ συχνότερον τὰ ἄδοντα τὴν νεκρὰν σοννέτα δλιγίστην λύπην καὶ παραφορὰν περιέχουν. Ἡ λύπη ἐπαναλαμβάνεται μᾶλλον ἢ ὀρχιστροῦται μὲ εἶδος *demi-sérénité*.

Εἰς ἐν ἄλλῳ κεφάλαιον ἡ νεκρὰ περιγράφεται ὡς πάντοτε παροῦσα πρὸ τῶν ὁφθαλμῶν τοῦ ἔραστοῦ τῆς καὶ τότε ἡ δριμύτης τοῦ πόνου περιορίζεται εἰς τὸ ἐλάχιστον. Κατόπιν ἡ ἔξ ӯψους παρηγορία κατορθώνει τέλος νὰ ἐπιφέρῃ ἐπίζηλον γαλήνην εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ποιητοῦ.

Τότε, οὐχὶ ἄνευ ἐκπλήξεως, βλέπομεν (ἀπὸ τὴν σελ. 54) παρελαύνουσαν μίαν ἔρασμίαν σειρὰν ἀπό... πρέπει νὰ εἴπωμεν τὴν λέξιν, μικρὰς γυναῖκας. Ὁ ποιητὴς τὰς ἀγαπᾷ πολὺ νέας καὶ πολὺ λεπτοφυεῖς. Εἶναι καὶ τοῦτο μία καλὴ ἴδεα. Ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ ἴματισμοῦ τῶν περιγράφεται μὲ τρόπον τολμηρὸν καὶ ὑπογραμμίζεται προκλητικὴ ἐνίστε (παραδείγμα τος χάριν Ἡ Μοντέρνα Γυναῖκα) καὶ ίκανὴ νὰ μᾶς κάμῃ νὰ φωνάξωμεν αī, αī!

Ἄλλαγὴ σκηνοθεσίας! Ἰδοὺ ἡ Αἴγυπτος. Ἡ Αἴγυπτος, δηλαδὴ ποιήματα ἀντάξια τῶν *Poèmes Barbare* ὡς καὶ τῶν ὑπὸ τῶν ἀρχαίων μνημείων ἐμπνευσθέντων. Ἐννοεῖται, δτι ἐδῶ ὁ τόνος ὑψοῦται, μία ἀξιοπρέπεια καὶ κάτι τὸ μεγαλοπρεπὲς λαμπρύνουν τὸ ὑφος. Ἡ αἴγυπτιακὴ θρησκεία, πιθανὴ πηγὴ τῆς χριστιανικῆς ἐκτίθεται μετὰ μεγάλης εἰλικρινείας καὶ ἀπλότητος.

Ἐν τῷ μέσῳ τούτων τῶν σοννέτων, μερικὰ ἐλληνικὰ σοννέτα, ὡς ἡ περιπέτεια τοῦ "Υλα. Μετὰ τὸν LECONTE DE LISLE καὶ LORELAY, ἡ ἔλξις τῶν ὑδάτων εἶναι πολὺ δύσκολον νὰ ἀναλυθῇ! Ὁ ποιητὴς ἐφάνη θαρραλέος: τόσον τὸ καλήτερον δι' ἡμᾶς.

Τὸ ὑφος τοῦ κ. Βρισιμιτζάκη εἶναι ἔντονον, στά-

θερὸν καὶ σαφές. Ποτὲ δὲν στενόχωρεῖται ἀπὸ τὰς ἀνάγκας τοῦ στίχου ἢ ἀπὸ τὴν ὄμοιοκαταληξίαν. Τὰ σφάλματά του εἶνε σπάνια. Ἰδοὺ ἐν ἐξ αὐτῶν: ἀπειροφήση ἔκταση ποὺ δὲν τελειώνει. Εἶνε δῆλον ὅτι μία ἀπειροφήση ἔκτασις δὲν τελειώνει! Τὸ ὑφος τοῦ κ. Βρισιμιτζάκη εἶναι κυρίως πνευματικὸν καὶ δι' αὐτὸ δὲν μεριμνᾷ διὰ τὴν περιγραφήν. Οὐδεμίαν τῶν γυναικῶν, ἃς ἀναφέρει, περιγράφει. Ἀκόμη οὕτε ἐκείνην, ἣν ἡγάπησε καὶ περὶ ἡς ὄμιλεῖ ἐπὶ πολύ. Δὲν λέγω ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀμάρτημα, λέγω μόνον ὅτι εἶνε ἐν ἀξιοσημείωτον παράδειγμα τοῦ ἐλληνικοῦ ποιητικοῦ χαρακτῆρος, δστις κατὰ τὴν ἀρχαιότητα καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας οὐδόλως ἐπαυσε περιφρονῶν τὰς περιγραφικὰς λεπτομερείας. Μαντεύω μετὰ κόπου (36) ὅτι ἡ γυνὴ ἐκείνη ἦτο ξανθή, αὐτὸ δὲν εἶναι δλον.

Θά ἥμαι δλιγώτερον ἐγκωμιαστικὸς ὡς πρὸς τὴν γλῶσσαν. Αὕτη εἶναι φυσικὰ δημοτική. Ἐχει δμως... μεταλλαγάς. Εὑρίσκομεν εἰς ἀντὶ σὲ (13). Ἐπίστης (14) ν ἐν τέλει λέξεων, πράγματα μὴ ὄντα ὀρθά. Μὲ δλίγον καθάρισμα αὐτὰ διορθώνονται ἀμέσως.

Εἰς ἀντιστάθμισμα, ἡ τομὴ τῶν στίχων εἶναι θαυμασίως πεποικιλμένη! "Οταν ἥρχισα τὴν ἀνάγνωσιν δυσσανεσχέτησα. Ποιδ διάβολον εἶναι ὁ ρυθμός, ἔλεγον; Κατόπιν ἀντελήφθην ὅτι ὁ συγγραφεὺς εἶχε τὸ δίκαιον. Ὁ ἐλληνικὸς στίχος τηρεῖ ἀκόμη μίαν ἀκαμψίαν, ἣν δφείλει εἰς τὴν ἀρχαίαν του φύσιν, στίχου μεμετρημένου (δηλαδὴ στίχου μὲ πόδας ἐμμέτρους). Ἄλλ' ἡ σκληρότης αὕτη εἶναι ἐπίζησις δλως διόλου ἀνωφελής καὶ συνεπῶς λίαν βλαβερά. Ὁ κ. Βρισιμιτζάκης εἶναι εἰς ἐκείνων, οἵτινες τὸ ἡννόησαν ἢ τὸ ἡσθάνθησαν καὶ οἱ ὄποιοι ἐξαρθροῦν τοὺς γελοίους ἐκείνους ἀρχαϊκοὺς στίχους.

Πάντοτε, διὰ περισσοτέραν ποικιλίαν, ὁ ποιητής δίδει στίχους ἀνομοίους εἰς τὰ σοννέτα του, ἀτινα, ἀλλως τε, εἶναι εύρυθμα. "Εχει ἔν αρκετά ώραῖον μουσικὸν αἴσθημα. "Ἐνίστε τὸ μεταχειρίζεται διὰ νὰ παίξῃ μὲ τὰς λέξεις:

νὰ τὴν φιλήσω ἢ νὰ τὴν ξεφυλλίσω (61)

ἢ διὰ νὰ μᾶς τέρψῃ μὲ τὴν χαρίεσσαν ὄμοιοκαταληξίαν: σάρλεστον, θεάρεστον (68). Ἐνίστε τὸ μεταχειρίζεται γιὰ νὰ κάμη μιμητικὴν ἀρμονίαν:

κρύα μ' ἀναταράζει ἀνατριχίλα (25)

τὰ δόντια τὰ τριάντα δυό τους τρίζουν (90)

... τὸ Ἐπιτύμβιον τῆς σελίδος 19 ἔχει τὴν χάριν τῶν ὠραιοτέρων ποιημάτων τῆς Ἀνθολογίας.

LOUIS ROUSSEL

«ΚΟΣΜΟΣ»

Κάτιρο 1-3-29

Στὸ φίλο ποιητὴ Παν. Βρισιμιτζάκη

Εἰς Ἀλεξάνδρειαν.

... Ἐδιάβασα μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὴν κριτικὴν τοῦ καθηγητοῦ κ. L. Roussel, γιὰ τὸ ποιητικό σου ἔργο «Σαρκοφάγοι καὶ Ὁβελίσκοι».

... Εἶνε ἡ μόνη πραγματικὴ κριτικὴ ποῦ μέχρι σήμερα ἐδιάβασα ἐπάνω σὲ ἔργο Ἑλληνικῆς παραγωγῆς. Νὰ ἐπὶ τέλους ἔνα κριτικὸν πνεῦμα ποῦ μᾶς λείπει στὸν τόπο μας. Δὲν παραχενεύομαι γιὰ τὸν κ. Roussel, ἀλλὰ κλαίω γιὰ τὴν κακομοιόριλα τῆς Ἑλληνικῆς κριτικῆς. Καὶ δταν λέω αὐτὰ θυμοῦμαι δτι τὸ ՚διο σου τὸ ἔργο κάπτοιος κριτικὸς στὴν Ἑλλάδα (¹) δλίγο ἔλειψε νὰ πῇ πῶς εἶνε γιὰ πέταμα.

(¹) Πρόκειται γιὰ τὸ Βασίλη Ρώττα. Ξέχασε δμως ὁ κ. Βερβενιώτης νὰ μᾶς πεῖ πῶς ὁ Ρώττας σκυλλοβρίζει στὶς αὐτοσχέδιες κριτικές του. Ο ἀναγνώστης ἀς διαβάσει τὴ σάτυρα γιὰ τὸ Ρώττα «Ο Καρκίνος», σ. 31, στὸ B'. τόμ. τῶν «Ἐπιφαινομένων», ποὺ ὁ κ. L. Roussel παρομοιάζει μὲ τὰ Σατυρικὰ τοῦ Σολωμοῦ.

Μοῦ φαίνεται πῶς οἱ αὐτοσχέδιοι αὐτοὶ κριτικοὶ δὲν διαφέρουν πολὺ ἀπ' τῆς γυναικοῦλες τῆς γειτονιᾶς ποῦ δὲν ἀφήνουν κανένα νὰ ἡσυχάσῃ ὅταν τὸν περιλάβουν εἰς τὴν καυστικὴ γλῶσσά τους.

"Οταν ἀπὸ τὴν κριτικὴν ἀφαιρέσωμε τὶς ἀπέραντες γνῶσες, τὴ γνῶσι τοῦ πῶς γράφεται ἔνα ποίημα ἢ ἔνα διηγῆμα, δτάν ἀφαιρέσωμε ἀκόμη ἀπὸ τὸν κριτικὸν τὴν ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ καὶ τὴν προσπάθεια νὰ ἔξυπηρετήσῃ τὴν Τέχνη, δὲν μένει παρὰ μιὰ κακεντρέχεια καὶ μιὰ ζυλοτυπία γιὰ τοὺς γράφοντας, συναισθήματα ποῦ κάθε ἄλλο μποροῦν νὰ κάνουν, παρὰ νὰ συντελέσουν στὴν ἀνάπτυξη τῆς Τέχνης.

Τέτοια κριτικὴ δὲν ἔκαμε ποτὲ ὁ κ. L. Roussel. Πάντα μᾶς παρουσιάσθηκε μὲ ἀμεροληψία καὶ μὲ εὐθύτητα.

"Ετσι τοὺς θέλομε τοὺς κριτικοὺς γιὰ νὰ μὴν ἔχουν γι' αὐτοὺς οἱ λογογράφοι τὴν ἰδέα ποῦ εἶχε ὁ Φλωμπέρ γιὰ τοὺς κριτικούς του, γράφοντας στὸ φίλο του Φεντώ : «Ἡ ἀναζήτηση τῆς Τέχνης γιὰ τὴν Τέχνη ἀπαιτεῖ πολὺ καιρὸν ὥστε νὰ μὴν μπορεῖ κανεὶς νὰ χάνει ἔστω καὶ λίγο, γιὰ νὰ διώχνει τὰ σκυλλάκια ποὺ μᾶς δαγκώνουν τὰ πόδια».

ANT. ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ
Καθηγητὴς

Αθήνα 18 Ιουνίου 1928

Παρακολούθησα κι' ὅλας τὰ ποιήματά σας (τῶν «Σαρκοφάγων καὶ Ὁβελίσκων») στ' Ἀλεξανδρινὰ περιοδικὰ καὶ μοῦ ἔκανε ἐντύπωση ἡ πρωτοτυπία τῶν θεμάτων σας καὶ συχνὰ καὶ ἡ δύναμή τους. Δυστυχῶς φοβοῦμαι δτι ἡ ἔκφραση μᾶλλον ἐλαττώνει τὴν ἔνταση τους. Καθορίζετε παρὰ πολὺ δτι θέλετε νὰ πεῖτε. Ο λυρισμὸς ἀναβλύζει πρὸ πάντων ἀπὸ τὶς προεχτάσεις ποὺ ὑποβάλλουν μουσικοὶ συνδυασμοὶ τῶν λόγων.

Μὲ ἐκτίμηση
ΑΛΚΗΣ ΘΡΥΛΟΣ

«Η ΣΦΙΓΞ»

Κάιρον 26 Ιανουαρίου 1928

«ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ»

Ποιήματα σὲ γλῶσσα ἀπλῆ γραμμένα καὶ καταληπτή σὲ δλους.

Κάθε σοννέτο, ἵδιόρρυθμο, ἔξω ἀπὸ τὰ κοινὰ καὶ τετριμμένα, κλείνει κ' ἔνα ψυχικὸ συναίσθημα, ποὺ περνᾶ πάνω του μιὰ βαθύτερη διανόηση, ποὺ ὑποβάλλεται

Ἐνας μελαγχολικὸς τόνος, ἀλλοῦ ἀσταθῆς καὶ ἀμφίβολος, ἀλλοῦ ὄρμητικὸς καὶ σκληρός, χύνει στὸ σύνολον τοῦ ἔργου μὲ τὶς παράξενες μεταλλαγές καὶ χρωματισμούς του, ἔνα θέλγητρον ἐξωτικοῦ ἀράματος.

Τὸ βιβλίον εἶνε ἀπὸ τὰ πρωτοτυπώτερα ποὺ ἔχει νὰ ἐπιδείξει ἡ νεοελληνικὴ ποίηση τῆς Αἰγύπτου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ «ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Αλεξάνδρεια 17 Μαρτίου 1928

«Σαρκοφάγοι καὶ Ὁβελίσκοι». Πολλὰ σοννέτα τῆς συλλογῆς αὐτῆς ἀναφέρονται στὴν Ἰστορία τῆς Αἰγύπτου.

Ἐνεὴ ἡ πρώτη φορὰ ποὺ “Ἐλλην ποιητής ἐνεπνεύσθηκε ἀπὸ τὴν ἐνδιαφέρουσα ἴστορία τῶν Φαραὼ καὶ γι' αὐτὸ ἀξίζει νὰ σημειωθῇ πρὸς ἔπαινον τοῦ κ. Παν. Βρισιμιτζάκη.

«ΙΣΙΣ»

Αλεξάνδρεια 31 Μαρτίου 1928

Πνοὴ ζωῆς βρίσκω σὲ δλα τὰ ποιήματα τοῦ κ. Β. Μιὰ τρυφερὴ μελαγχολία καὶ μιὰ βαθειά νοσταλγία εἶνε τὰ γνωρίσματά τους:

Κ' ἡ λύπη μέσα μου κατασταλάζει
μονότονη σᾶν τὴ βροχὴ ποὺ στάζει
ἀπ' τ' οὐρανοῦ τὸ μαυρισμένο θόλο.

κι' ἀναθυμάται τοὺς στίχους ἐκείνους τοῦ Βερλαίν.

Θρηνεῖ μὲ τὸ ἕδιο πάντα γλυκὸ παράπονο : «Τὸ γέλοιο τῆς ποὺ δὲ θὰ ξανανθίσῃ».

Παραθέτω δλόκληρο τὸ σοννέτο γιατὶ τ' ἀξίζει : (σελ. 24). Ἐπ' τὴ συλλογὴ αὐτὴ βλέπει κανεὶς ὅτι ὁ Βρ. αἰσθάνεται ἀληθινά.

Ο κ. Βρισιμιτζάκης εἶνε ὁ πρῶτος ὅστις ἔγραψε σοννέτα μὲ θέμα ληφθὲν ἐκ τῆς ἀρχαίας Αἰγυπτιακῆς ἴστορίας.

† Γ. ΔΗΜΑΚΟΣ

«ΕΦΗΜΕΡΙΣ»

Αλεξάνδρεια 23 Ιουνίου 1928

“Αν εἶνε ἀλήθεια ὅτι ἡ κατ' ἔξοχὴν ποίησις εἶνε ἡ συ μ βολικὴ μποροῦμε νὰ εἰποῦμε ἀσφαλῶς ὅτι ὁ φίλος κ. Π. Βρισιμιτζάκης μᾶς παρουσιάζεται μέσα εἰς τὴν πρώτην ποιητικήν του συλλογὴ «Σαρκοφάγοι καὶ Ὁβελίσκοι» ὡς πραγματικὸς ποιητής.

Ο ποιητής μᾶς ἐμφανίζεται μέσα στὸν ποιητικὸν του τόμον μὲ σπανίαν διανοητικὴ ὥριμότητα. Μὲ τὴν ἀπλῆ καὶ ὀβίαστη γλῶσσα του ποῦ χωρὶς ὑπερβολὴν θὰ μποροῦσε νὰ μείνῃ ὑποδειγματικὴ καὶ μὲ τὴν ἀρμονική του δμοιοκαταληξία ἐκφράζει τῆς ψυχῆς του τοὺς πιὸ ἀπόκρυφους καῦμούς, ἐκμυστηρεύεται τῆς καρδιᾶς του τοὺς πιὸ δυνατοὺς παλμούς καὶ διατυπώνει τοῦ ἔγκεφάλου του τὶς πιὸ βαθυστόχαστες ἔννοιες, μὲ τρόπο ποῦ κατορθώνει νὰ ἀπευθύνεται σ' ἔνα πολυσύνθετο κοινό, ἀπὸ τὸν πιὸ βαθὺ μυστικιστή, ἔως τὸν πιὸ ὡμὸ πραγματιστὴ καὶ ἀπὸ τὸν πιὸ ἔξιδανικευμένο ἔραστή, ἔως τὸν πιὸ ἡδονιστὴ ἀναγνώστη. Ο ποιητής τῶν «Σαρκοφάγων καὶ Ὁβελίσκων» ζῇ μέσα σ' ἔνα δλόκληρο κόσμο, κόσμο ἰδανικὸ καὶ κόσμο τῶν αἰσθήσεων, σύμφωνα μὲ τὶς στιγμὲς ποὺ περνᾶ σὰν ὄνθρωπος μὲ πνεῦμα καὶ μὲ σάρκα. Γι' αὐτὸ μᾶς φαίνεται πιὸ ἀγαπητὸς ἀφοῦ εἶνε πιὸ ἀνθρώπινος. ”Ετσι

δὲν τὸν χαρακτηρίζει ἔνα παθολογικὸ σύμπτωμα ποῦ ξεσπᾷ σ' ἔνα μονότονο τραγοῦδι ποῦ κλείνει τὰ μάτια ἀπὸ τὸ θέαμα τῆς ζωῆς καὶ ἀφίνει ἀδιάφορο τὸν ἄνθρωπο σ' ὅλες ἐκεῖνες τὶς διανοητικὲς ἀπολαύσεις διο που ἐπιδίδεται ἀπὸ ἐγκεφαλικὴν ἀνάγκην ὁ διανοούμενος. Δὲν τὸν τυφλώνει ἡ ἐγωπάθεια γιὰ νᾶς ψάλλῃ ἐγωϊστικὰ ἥ νὰ κλαίῃ παραπονιάρικα τὴν ἀγάπη του.

Ο ποιητής ἔχει στιγμὲς πόνου σὰν πραγματικὸς ἄνθρωπος, ἔχει στιγμὲς ἐλπίδων, στιγμὲς γαλήνης ἥ σαρκικοῦ πόθου, ἀλλὰ καὶ στιγμὲς ποῦ καταπλήσσεται ἀπὸ τὸ θέαμα τῆς δημιουργίας, στιγμὲς ποῦ ζητεῖ ἀνήσυχα ν' ἀνερευνήσῃ τὴ σκοτεινή μας προέλευσι καὶ στιγμὲς ποῦ θέλει νὰ μαντεύσῃ τὸ τέρμα τοῦ μεγάλου ταξειδίου μας.

Τόσο ζωηρὰ ἐναλλάσσονται τὰ συναισθήματα καὶ οἱ σκέψεις μέσα στὸ ποιητικὸν ἔργον ὥστε, διαβάζοντας κανεὶς τὰ σοννέτα βλέπει μὲ τὴν φαντασίαν του τὸν ποιητὴν νὰ ξεχνᾷ τοὺς ἐσωτερικοὺς καῦμούς καὶ νὰ στέκεται μὲ σεβασμὸ καὶ μὲ θαυμασμὸ μπροστὰ σὲ μιὰ ἀρχαία στήλη μὲ τὰ μάτια ύγρα, ἀλλὰ ὀρθάνοιχτα ἀπὸ τὴν ἐντύπωσι ἐνὸς αἰσθητικοῦ ἥ ἴστορικοῦ μνημείου, ἀπαράλλακτα ὅπως θὰ ἔκανε ἔνα παιδὶ ποῦ σταματᾷ τὸ κλάμα μπροστὰ στὸ θέαμα μιᾶς ὥμορφης ἥ περιεργῆς σκηνῆς. Ο κ. Π. Βρισιμιτζάκης μᾶς δίδει νὰ πιστεύσωμεν δτὶ ἡ πραγματικὴ ποίησις δὲν εἶνε ἔνας διαρκῆς ὑμνος εἰς τὴν γυναικείαν ὡραιότητα ἥ μία κατάρα εἰς τὴν γυναικείαν ἀπιστίαν, ἀλλὰ μιὰ ρυθμικὴ ἔκφρασις ὅλων τῶν πόθων καὶ ὅλων τῶν ἰδεῶδων ποῦ «ό κατ' εἰκόνα καὶ ὅμοιωσιν τοῦ Θεοῦ» ἄνθρωπος κλείνει, ἀλλοίμονον, τόσον ἐφήμερα εἰς τὸ φθαρτό του στήθος καὶ εἰς τὸν πτωχόν του ἐγκέφαλον.

Κάριρο

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ

Καθηγητής

«ΟΘΟΝΗ»

Άλεξάνδρεια 7 Ιουλίου 1928

Ἐκατὸ σοννέτα. Ἐργασία καὶ προσπάθεια μεγάλη. Ή πιὸ σοβαρὴ καὶ πιὸ εύσυνείδητη ἐργασία ποὺ ἔγινε τελευταῖα στὴν Ἀλεξάνδρεια.

Συγκράτημα καὶ λεπτὴ εύαισθησία χαρακτηρίζουν σχεδὸν ὅλο τὸ βιβλίο. Μυστικόπαθη καὶ μεταφυσικὴ ἥ ποίησή του.

Ο Β. μπορεῖ νὰ πῇ κανεὶς εἶνε ἐμπνευσμένος ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο Αἴγυπτιακὸ κόσμο καὶ συνδυάζοντας τὰ συναισθήματα ποῦ τοῦ προεκάλεσαν τὰ διάφορα σύμβολα τοῦ παρελθόντος, δημιούργησε καὶ πρόσθεσε στὴ φιλολογία μας μιὰ καινούργια νότα.

Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ποιήματα εἶνε ἀριστουργηματάκια τελειωμένα, ἀμεμπτα ἀπ' ὅλες τὶς ἀπόψεις. Πλούσιες εἰκόνες, ἔκφραστικὰ μέσα ἀβίαστα, μουσικό τητα ρίμας. Τὸ ποίημα «Ωρος» εἶνε ἔνα ἀληθινὸ ἀριστούργημα. Τὸ ՚διο οἱ «Οβελίσκοι», «Ἀχερουσία», τὰ τρία σοννέτα «Nécessitas» καὶ οἱ «Πυραμίδες».

Ὑπάρχουν κι' ἄλλες εἰκόνες πρωτότυπες, σωστὰ μπιζουδάκια. Ἐχει στίχους ποῦ αὐτοὶ καθ' ἔαυτοὶ εἶνε δλόκληρα τραγούδια:

Κάποιες μορφές ποῦ οἱ λύπες ὅμορφαινουν...

Βέβαια δὲν μπορῶ νὰ ἔξακολουθήσω τὰ παραδείγματα, γιατὶ δὲ θὰ τέλειωνα ποτέ.

Κάριρο

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΤΕΧΝΗ»

1928

Ἐξώφυλλο φιλοτεχνημένο ἀπ' τὸ γνωστὸ ἔξπρεσιονίστα ζωγράφο Τάκη Καλμούχο. Δώδεκα ὑπέροχα σύμβολικὰ σκίτσα τοῦ αἰσθητικοῦ ζωγράφου μας κ. Μίμη Παπαδημητρίου στολίζουν τὰ διάφορα μέρη τοῦ βιβλίου.

Τὰ σοννέτα (οἱ «Ἄρχαῖες Στήλες») εἶνε ἐμπνευσμένα ἀπ' τὴν αἴγυπτιακὴ μυθολογία, θέμα μὲ τὸ ὅποιο

δὲν καταπιάστηκε ἀκόμα, μᾶς φαίνεται, τόσο ἐκτεταμένα, κανένας μας ποιητής, ἐνῷ εἶνε ἐνδιαφέρον καὶ πλούσιο.

Εἶνε ἀξιοσημείωτη ἡ πρωτοτυπία τῆς ἔμπνευσής του καὶ ἡ ἐπιτυχία του στὸ συμβολικὸ εἶδος. "Ἐνα ἀπ' τὰ πειδὸν ὠραῖα ποιήματα μὲς στὶς «ἀρχαῖες στῆλες» εἶνε ὁ «Ὦρος» ἀπ' τὸν «Κύκλο τοῦ Ὀσιρι» (σελ. 98).

«ΧΡΟΝΟΣ»

Λεμεσός—Κύπρος 9-8-1929

«ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ»

Ο ποιητής, γράφοντας στὴ δυσκολώτερη κι' αὐτηρότερη μορφὴ τοῦ ποιητικοῦ λόγου, τὸ σοννέτο, ἐκφράζει μὲ θαυμαστὸ τρόπο καὶ τὰ πιὸ ἀκαθόριστα σχήματα, καὶ τὶς πιὸ συμβολικές ἰδέες. Ο στίχος του, μουσικὸς καὶ καλοδουλεμένος, δείχνει πῶς καλὰ μελέτησε τὴ μορφὴ τοῦ σοννέτου. Στὰ σοννέτα «Γυναικεῖ» τραγουδᾶ τὴ ζωὴ, τὴν ἡδονή, τὴν αἰώνια γυναικικὰ ποὺ τρεῖς στίχοι της, ἀπὸ τὸ σοννέτο «Ἀνάμνηση» εἶναι γραμμένοι σὰν αὐτοκριτική :

Σὰν δροσερὸ μπουκέτο μυρωμένο,
μυριόχρωμο, λεπτό, δμορφα πλεγμένο,
τ' ἀνθάκια τους τῇ σκέψῃ μας μυρώνουν.

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

«ΠΑΝΟΡΑΜΑ»

Αλεξάνδρεια Ὁκτώβριος 1935

«ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ»

Καμμιὰ φορὰ διαβάζει κανεὶς ἔνα βιβλίο καὶ βρίσκει μέσα του τόση δμορφιὰ ποὺ παραξενεύεται πῶς δὲν ἄκουσε νὰ γίνεται λόγος γι' αὐτὸ μέχρι σήμερα. Πρέπει μετὰ ἀπὸ καιρό, κάποιος νὰ κόψῃ τὰ κιτρινισμένα φύλλα του γιὰ νὰ χυθῇ λέφτερη πιὰ ὅλη ἡ δμορφιά του.

Ανοίγοντας τὸ βιβλίο τοῦ κ. Παν. Βρισιμιτζάκη

νοιώθεις νὰ βγαίνῃ ἔνας χλιαρός, μουχλιασμένος ἀέρας, σὰ μέσα ἀπὸ πολύκαιρα κλεισμένο αἰγυπτιακὸ μουσεῖο!

Πλησιάζοντας βλέπεις πῶς αὐτὸς ὁ ἀέρας βγαίνει ἀπὸ τὸν τάφο κάποιας. Ξαπλωμένη στὴ «Σαρκοφάγο» της, στολισμένη μὲ λωτούς, μὲ «Σκαραβαίους», περιτριγυρισμένη ἀπὸ «Οβελίσκους». Μέσα στὴν ἡσυχία τοῦ μουσείου, δμως, ἀκούεται τὸ κλῆμμα τοῦ ποιητή. Κλαίει ἀπροκάλυπτα, εἰλικρινά! Τὰ δάκρυα του ἔνα-ἔνα γίνονται σοννέτα. Λίγες φορὲς εἶδα τὸν πόνο καὶ τὴν τρυφερότητα τόσο καλὰ ἀνακατωμένα. Γίνεται τρυφερός, ὀνειροπόλος. Βλέπει κι' ὅλες γυναῖκες (τὶ ὠραία ἀντίθεση) «ἀφροδίσια φουστάνια» νὰ περνοῦν ἀπὸ μπροστά του. Ἐδῶ μᾶς δίνει ἔνα-δυό, ἀπὸ τὰ καλλίτερα ποιήματα τῆς συλλογῆς.

"Οταν τελειώσεις καὶ κλείσεις τὸ βιβλίο θαρρεῖς πῶς πίσω σου κλείνουν οἱ βαρείες, τριζάτες πόρτες τοῦ μουσείου.

Ἄρρωστημένη ψυχὴ σ' ἀθλητικὰ κορμιά. Πόνος, ὥρες-δρες μαῦρος κι' ἄλλοτε ματωβαμμένος χυμένος σὲ καλούπια τριανταφυλλένια. Αὐτὴ τὴν ἐντύπωση σου δίνουνε τὰ ἔκατὸ τόσα σοννέτα τῶν «Σαρκοφάγων κι' Οβελίσκων». "Οσο μαῦρος, πηχτὸς εἶναι ὁ πόνος, τόσο στερεός, σφιχτός εἶναι ὁ στῖχος. Ἡ στερεότητα ποὺ χαρακτηρίζει τὸ στῖχο κι' ἡ «tournures» ποὺ ἔχουνε οἱ φράσεις του εἶναι ἀσυνήθιστες. Βλέπεις τὸ ποίημα τόσο καλὰ δεμένο, μὲ τόση μαεστρία ποὺ σοῦ δίνει τὴν ἐντύπωση ἐνὸς ἀσπαστου δύκου. Τέτοια κομμάτια ἀτόφιο χρυσάφι ἔχει πολλὰ ἡ συλλογή.

Μ' ἔνα τόσο γερὸ στῖχο ξανάδωσε ζωὴ στ' ἀρχαῖα αἰγυπτιακὰ ἐρείπια. Μπροστὰ στὰ δακρυσμένα του μάτια τρεμουλιάζουν καὶ ξαναζωντανεύουν μᾶθοι

νεκροί. Ανάμεσά τους δμως βρίσκεις καὶ πολλὰ συναισθήματα τοῦ ποιητῆ.

Αὐτὴ ἡ παραξενιά στὸ συνταίριασμα τῆς ύγείας τοῦ στίχου καὶ τῆς ἀρρώστειας τοῦ περιεχομένου, — ἡ ἀγαπημένη του σὲ μιὰ σαρκοφάγο, ἀσπροὶ λωτοὶ γιὰ στολίδι ἀντὶ γιὰ μαρμαρένιο μνῆμα ἢ ρόδα καὶ γιασεμιὰ ὅπως θά ἔβαζε κάθε ἄλλος ποιητής — ὅλα αὐτὰ σοῦ κάνουνε ἔξαιρετική ἐντύπωση.

Ο. κ. Π. Βρισιμιτζάκης εἶναι ἔνας πραγματικὸς ποιητής. Ο ἀποχαυνωτικὸς ἥλιος κι' ἡ ύγρασία τῆς Ἀλεξάνδρειας ἐκάνανε τὸ θερμόσαιμο μὲ τὰ μεγάλα πάθη ἄνδρα. Όραματίζεται ὀλόγυμνες γυναῖκες μέσα σὲ μωρωμένους καπνούς κι' ὀνήλικες παιδούλες ποὺ τὰ πάθη τους «ἀδόκητα στὴ σάρκα τους ξυπνοῦσαν».

Εἶναι, σύγκαιρα, δμως κι' Ἀλεξανδρινὸς γνήσιος. Μαζὶ μὲ τὸν Καβάφη εἶναι οἱ μόνοι βέροι ποιητὲς τῆς Ἀλεξάνδρειας. Ο πρῶτος ἐνεπνεύσθη ἀπ' τὴν Ἀλεξανδρινὴ ἐποχὴ, ὁ κ. Βρισιμιτζάκης ἀπ' τὴν Αἰγυπτιακή. Κι' οἱ δυὸς δηλαδὴ τρέξανε στὸ παρελθόν, γιὰ νὰ βροῦνε θέματα. Ή πραγματικότητα τοὺς τυφλώνει.

Ο Καβάφης κι' ὁ Βρισιμιτζάκης λοιπὸν μοιάζουνε σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο, καὶ ξεχωρίζουν ἀπ' τοὺς ἄλλους.

Π. ΦΡΥΔΑΣ

Ἀλεξάνδρεια 13 Σεπτεμβρίου 1936

Ἄγαπητὲ κ. Π. Βρισιμιτζάκη,

Οι «Οβελίσκοι καὶ Σαρκοφάγοι» τοῦ 1928 ἔπρεπενά ἔχουν συμπληρωθῆ (ὅπως καὶ ἔγινε) μὲ τὰ «Ἐπιφαινόμενα». Ἐκεῖνοι εἶναι «οἱ στρατοκόποι καῦμοί σας» τοῦ τόσο παραστατικοῦ σοννέτου σας «Σόλο», γιὰ τὴν ἀθλιότητα τοῦ κόσμου ποὺ βλέπετε, ἐνῶ τὰ «Ἐπιφαινόμενα» εἶνε ὁ πεσιμισμός σας γιὰ τὰ ἀνέφικτα τοῦ κόσμου ποὺ ὀνειρεύεσθε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

Ἀλεξάνδρεια 14—9—36

Πολὺ μοῦ ἤρεσε τὸ πρῶτόν σας ἔργον, «Σαρκοφάγοι καὶ Οβελίσκοι», πρὸ πάντων δὲ ὅλα τὰ σοννέτα ὑπὸ τὸν τίτλον «οἱ Γυναῖκες» καθὼς καὶ οἱ «Μοῖρες», ἡ «Πεπρωμένη» καὶ ἡ «Είμαρμένη». Οἱ «Μοῖρες» μάλιστα μοῦ ἔφεραν εἰς τὴν μνήμην τὸν Καγιάμ.

Καὶ οἱ δυό σας τόμοι εἶνε ὅχι προσπάθεια, ἀλλὰ ποίησις πραγματική, εἰς τὴν ὁποίαν δὲν εἴμεθα συνθισμένοι τοὺς τελευταίους αὐτοὺς καιρούς.

Φ. ΓΚΙΚΑΣ

Αθήνα 7 Μαΐου 1937

Ἄγαπητὲ κ. Βρισιμιτζάκη,

Στοὺς «Σαρκοφάγους καὶ Οβελίσκους» ἡ εἰκόνα τοῦ «Σκαραβαίου» δὲν μπορεῖ νὰ μοῦ φύγει ἀπ' τὸ μυαλό. Ἀπ' τὴ σειρὰ «Rediviva» ξεχωρίζω τὸ «”Αὐλη»:

πρόπλασμα εἶσαι στὴ μνήμη μου χυμένη.

Τὶ στῖχος αὐτοτελής. Μία ἀράδα, ἐνα ὀλόκληρο τραγούδι !

Τὸ τμῆμα «Γαλήνη» περιέχει κι' αὐτὸ ὡραῖα τραγούδια καὶ φράσεις σωστὰ ἐπιγράμματα.

Ἡ σειρὰ «Γυναῖκες» ἀπ' τὶς ἀριστοτεχνικώτερες. Τὸ πρῶτο θὰ τὸ ζήλευε ὁ καθένας ποιητής.

Οἱ «Ἀρχαῖες στῆλες» εἶναι μιὰ σειρὰ ἀπὸ διαμάντια. Τὸ ἵδιο καὶ τὸ ἐπόμενο τμῆμα, ποὺ ἔχετε ἀφιερώσει στὸν ἀδελφόν σας.

Τὰ «Necessitas». Τὶ ὡραῖα ποὺ καταλήγει τὸ «Μοῖρες» : Μές τὴ Δημιουργία μιὰ θεά : Ή Ἀνάγκη.

Τὰ δυὸς ἄλλα τῆς σειρᾶς μαζὶ μὲ τὸ «Μοῖρες», ἀποτελοῦν ἐνα θαυμάσιο τρίπτυχο.

ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ

"ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ" Α', ΤΟΜΟΣ

	Σελίς
Μ. Λάσκαρις	7
Π. Βλαστός (Κρητικές Σελίδες)	7
Philéas Lebesgue.	8
Bruno Lavagnini	8
Philéas Lebesgue (Mercure de France)	9
Περνό.	10
Άνδρεας Ζώττος	10
Μηνᾶς Δημάκης (Κρητικές Σελίδες)	11
Μιχ. Ροδάς ('Ελεύθερον Βήμα)	11
Γιάννης Χατζίνης (Πνευματική Ζωή).	12
Σωτ. Σκίπης ('Η Βραδυνή)	12
Κλ. Παράσχος (Νέα 'Εστία)	12
Πάνος Ταλιαδώρος (Κυπριακά Γράμματα)	13
'Η Βραδυνή.	14
Δρ 'Α. Διαμαντής	14
Μαίρη Γιαννούλη ('Η Ζωή)	15
Εύγ. Μιχαηλίδης ('Εκκλησιαστικός Φόρος)	16
Πανόραμα	16
'Ιωάννης Κασιμάτης (Ταχυδρόμος).	17
Eloy Trouvère (Le Phare Egyptien)	18
Πέτρος Μάγγης	19
'Ελισσάβετ Ψαρά (Κλειώ)	20
Eloy Trouvère (La Semaine Egyptienne).	21
'Ακακία	22
Σφίγξ	22
Νέα 'Ηχώ	23
Νέος Σύνδεσμος	23
Patrice Georgiadès	23
† Β. Μισιρλής (Ταχυδρόμος).	23
'Α. Σωτηρόπουλος (Πανόραμα)	24
Ντίνος Κουτσούμης (Παναιγύπτια).	28
Δρ Π. Γνευτδς	28
† Α. Χ. (Παναιγύπτια)	30

	Σελίς
Δρ Ἀγγελικὴ Παναγιωτάτου (Ἐφημερὶς)	31
Σερεκεμπερχάν	32
Δρ Καβούρ (Ταχυδρόμος)	34
Μ. Ρουσσιᾶ	40
Κλεονίκη Θ. Καβούρ (Ἐφημερὶς)	40
La Bourse Egyptienne	41
Λουκία Μάρβα	42
Δρ Σ. Λαγουδάκης (Ἀνατολὴ)	42
Καίτη Σελινιώτου (Πανόραμα)	43

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ «ΕΠΙΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»

Περιοδικὸν «Ἡ Ζωὴ»	44
Θ.Δ.Μ. (Δωδεκάνησος)	44
Ἰω. Ἀ. Γκίκας	45
Μ. Γ. (Ἡ Ζωὴ)	46
Πέτρος Μάγνης (Ἡ Ζωὴ)	47
Ἐλισσάβετ Ψαρᾶ (Ἡ Ζωὴ)	43
Eloy Trouvère (Le Phare Egyptien).	49
Μηνᾶς Δημάκης (Νέα Ἑλλὰς – ᩉ Ζωὴ).	51
Δρ Λ. Γ. Ὄλυμπιος (Διεθνῆς Ὀδοντιατρικῆ)	53

ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ

L. Roussel, Καθηγητοῦ (Πανόραμα)	57
Ἀντ. Βερβενιώτης (Κόσμος)	60
Ἄλκης Θρύλος	61
Ἡ Σφίγξ	62
Γράμματα	62
† Γ. Δημάκος ("Ισις")	62
Ἀντ. Βερβενιώτης (Ἐφημερὶς)	63
Σταύρος-Καρακάσης (Ὀθόνη)	65
Ἀλεξανδρινὴ Τέχνη	65
Κωστάκης Στυλιανοῦ (Χρόνος)	66
Π. Φρυδᾶς (Πανόραμα)	66
Ἰωάννης Γκίκας	68
Φ. Γκίκας	69
Ἀρης Χατζιδάκης	69