

Διονύσιος Δημ. Κασάπης

Ο Αγώνας στον Βάλτο των Γιαννιτσών. Οργάνωση και διεξαγωγή του Αγώνα στην περιοχή Γιαννιτσών

Γι' αυτούς που πρωτοσπείρανε
της Λευτεριάς το σπόρο
λαχταρισμένο δώρο
στην Σκλαβωμένη Γη

1. Στη Σκλαβωμένη Γη που ελευθερώθηκε με τους αγώνες, τις θυσίες και το αίμα πρώτα των Μακεδονομάχων κι ύστερα των γενναίων του Ελληνικού Στρατού του 1912, γίνεται το Α' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο για τον Αγώνα στον Βάλτο των Γιαννιτσών.

2. Το Συνέδριο αυτό που αφορά μια από τις πιο λαμπρές και ένδοξες σελίδες της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, εκπληρώνει ύψιστο χρέος τιμής και ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους τους εθελοντές οι οποίοι τοις του Ελληνικού Συνειδότος των ζημασιών πειθάρχες, αγωνίσθηκαν επί έτη μακρά από το 1870 έως το 1908, με εθνική έξαρση, τον αιματηρό και πολυμέτωπο Αγώνα μέσα σε φρικτές συνθήκες, για να πραγματοποιήσουν το όραμα πολλών γενεών: Σαν φύλακες των ψυχών και των σωμάτων: α) να σώσουν τον Μακεδονικό Ελληνισμό, β) να προετοιμάσουν την Ελευθερία της Μακεδονίας και γ) να την διατηρήσουν παντοτινά, δίνοντας το παράδειγμα, πεσόντες και επιζήσαντες, με υψηλές υποθήκες και εθνικές εντολές για την αντιμετώπιση των νέων εθνικών κινδύνων. Για να διατηρήσουν το «πρόφραγμα». Γιατί; Διότι ο αμυντικός Μακεδονικός Αγώνας συνεχίζεται. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Και διδάσκει: Και εντέλλεται: Έλληνες γρηγορείτε. Έλληνες αμυνθείτε. Οι κίνδυνοι ελλοχεύουν. Και το Α' αυτό Συνέδριο είναι πράξη αμυντική. Τα πορίσματά του θα είναι ο τηλαυγής φάρος που θα φωτίζει για πάντα το σημερινό και τον μελλοντικό δρόμο των Πανελλήνων.

Γι' αυτό αξίζει στους οργανωτές του Συνέδριου αυτού ένα μεγάλο εγκάρδιο ευχαριστώ μαζί με τα συγχαρητήρια.

Η ανέμοιειόμενη Λίμνη

3. Η έκταση που κάλυπταν τα νερά του Βάλτου των Γιαννιτσών δεν ήταν στα-

Διονύσιος Δημ. Κασάπης

θερή. Τα 150 τετρ. χιλ/τρα κατά τους θερινούς μήνες, έφθαναν στα 200 τ.χ. κατά τους χειμερινούς με την εισροή των χειμάρρων (Μογλενίτσα, Μπάλιτζα, κ.λπ.), τα νερά των οποίων ύψωναν την στάθμη και μεγάλωναν την επιφάνεια της Λίμνης η οποία έτσι δεν είχε σταθερή όχθη για την προσέγγιση και διάβαση των τροφοδοτών με τα εφόδια για τους μαχητές. Η βόρεια όχθη του Βάλτου έφθανε στην θέση Ψαρόσκαλα 2-3 χιλιόμετρα νότια της πόλης των Γιαννιτσών και της Εγνατίας οδού, η νότια όχθη έφτανε τρία χιλιόμετρα βόρεια του Γιδά (Αλεξάνδρεια) και της οδού Θεσσαλονίκης - Βέροιας, αλλά και 10 χιλιόμ. βόρεια του Αλιάκμονα, δηλαδή είχε μέγιστο πλάτος 10-12 χιλιόμετρα και μήκος 22-24 χιλ/τρα διότι η δυτική όχθη της έφτανε σε απόσταση 12 χιλιόμ. από τη Βέροια, ενώ η ανατολική απείχε 12-13 χιλιόμ. από τον Αξιό ποταμό.

4. Ετοι φανερώνεται η μεγάλη στρατηγική σημασία του Βάλτου, πράγμα που αντιλήφθηκαν οι ηγέτες του βουλγαρικού κομιτάτου, οι οποίοι με τις ένοπλες συμμορίες τους κατέλαβαν τον Βάλτο, όπου εγκατέστησαν 22 καλύβες μέχρι το 1902. Κι όποιος κατείχε τον Βάλτο έλεγχε όχι μόνο την περιφέρειά του αλλά το πιο σημαντικό τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας, εκινείτο με τις πλάβες (βάρκες χωρίς καράνια) σε λίγη ώρα από την μία όχθη της Λίμνης στην άλλη, ευρισκόμενος κοντά στα τριγύρω βουνά (Πάικο, Βέρμιο, Πιέρια) και το κυριότερο μπορούσε να αποκόψει από την υπόλοιπη Ελλάδα όλη την Μακεδονία που βρίσκεται ανατολικά του Αξιού αλλά και την Θράκη.

5. Η πρόσβαση στον Βάλτο ήταν δύσκολη. Τα τέλματα (τα γκιόλια) και τα υπολείμματα των υδάτων του χειμώνα που κοντά στις όχθες του Βάλτου εμπόδιζαν την είσοδο σε εκείνον που δεν γνώριζε τα «περάσματα» που κατέληγαν στις «σκάλες» του Βάλτου. Οι καλύτεροι οδηγοί ήταν οι ψαροψαθάδες αυτοί που ξούσαν ψαρεύοντας τα γριβάδια και τους γουλιανούς του Βάλτου, πλέκοντας και ψάθες με τα ραγάζια τουν. Αυτοί ήταν οι αφανείς ήρωες που οδηγούσαν τα ένοπλα τμήματα των ανταρτών στις αναγκαίες κινήσεις τους και τα εφοδίαζαν με τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, όπλα κ.λπ.

6. Η αδιάκοπη επαναστατική δράση η οποία αναπτύχθηκε στα βασανισμένα χώματά μας, πριν από το 1821, δεν μπόρεσε να τα ελευθερώσει. Η Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής της θέσεως δεν είχε την τύχη της νότιας Ελλάδας. Έπεισε αυτή στο βαμό της λευτεριάς του 1821 για να λυτρωθούν απ' το ξυγό οι αδελφικές της χώρες, που βρίσκονταν σε πλεονεκτικότερη θέση. Έπεισε η Μακεδονία απορροφώντας αυτή την πρώτη ορμή των τουρκικών κτυπημάτων, για να ξήσει η Ελλάδα στην Στερεά, την Πελοπόννησο και τα νησιά. Πέφτοντας όμως εγνώριζε ότι οι ελευθερωμένες χώρες δεν θα ξεχνούσαν την σκλάβα αδελφή τους. Το πρόφραγμα. Θ' έρχονταν η ώρα.

7. Μ' αυτήν την ελπιδοφόρο προσδοκία της εθνικής ολοκλήρωσης έζησε η Μακεδονία τα χρόνια που ακολούθησαν το 21. Κι οι ελπίδες της πολλαπλασιάστηκαν όταν το 1867 η ελευθερωμένη Ελλάδα την πλησίασε περισσότερο παίρνοντας στην στοχική αγκαλιά της την Θεσσαλία και τη νότιο Ήπειρο.

Αλλά οι πολλαπλασιασμένες αυτές ελπίδες που αποτέλεσαν βασικό στοιχείο στην ίδιη διαπλασμένη εθνική συνείδηση των Ελλήνων της Μακεδονίας άρχισαν να εξατμίζονται, να σκεπάζονται χαμένες μέσα στο επικίνδυνο σκοτάδι που άρχισε να κατεβαίνει απειλητικό από το βιοριά.

Η θανάσιμη πρόκληση

8. Τα θεμέλια του Πανσλαυστικού Ιμπεριαλισμού τέθηκαν την 31η Μαΐου 1848 στο Α' Συνέδριο της Πράγας, αφού προηγουμένως δύο Καθολικοί πάστορες, ο Γκιόργκι Κριζανίτς από το Κάρλοβατς της Κροατίας και ο Ορμπίνι από το Σπελιτης Δαλματίας με τα 2 βιβλία για την «Ιστορία του Σλαυισμού» που δημοσίευσαν στη Μόσχα συστηματοποίησαν τον Ρωσσοκεντρικό, πολιτικό και πολιτιστικό Πανσλαβισμό, που άρχισε να υλοποιείται μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο 1854-56, όταν κορυφώθηκε το μίσος κατά των Δυτικών και Ιδίως μετά το β' Πανσλαυστικό Συνέδριο της Μόσχας το Μάιο του 1867 με τη δημιουργία στη Μόσχα και στη Σόφια των Πανολαυστικών οργανώσεων, όπως η «Εταιρεία των Ενωμένων Σλαύων», «η Αδελφότητα Κύριλλος και Μεθόδιος» κ.λπ. τα μέλη των οποίων ήταν διανοούμενοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί (όπως ο Τ. Αξάκωφ, ο Ν. Στράχωφ, ο Μ. Πογκόντιν, ο Α. Κοτσελιώφ κ.ά.) που σκόπευαν στην ένωση όλων των Σλαυικών λαών και πίεζαν τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Β' να κηρύξει τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο (1877-78). Στους λαούς περιέλαβαν και τους Βουλγάρους, αν και αυτοί δεν ήταν Σλαύοι αλλά είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους στον «Μεγάλο Ρωσσο αδελφό» με την μεγάλη βοήθεια του οποίου άρχισαν να οργανώνουν την κρατική τους υπόσταση αλλά και τις κατακτητικές τους προσπάθειες εναντίον των γειτονικών λαών. Ο Ρώσος πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Στρατηγός Ιγνάτιεφ, ενθάρρυνε και βοήθησε σε μεγάλο βαθμό τα βουλγαρικά σχέδια εφαρμόζοντας την πολιτική της Τσαρικής Ρωσίας μετά το 1856 που είχε αλλάξει κι ήταν εχθρική έναντι της Ελλάδος. Και η Κρητική Επανάσταση του 1866 με το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, όπως κι η πολιτική των άλλων μεγάλων δυνάμεων των πρώην «Προστάτηδων» οι οποίες τον Μάρτιο του 1886 στην συνδιάσκεψη του Βουκουρεστίου αναγνώρισαν το βουλγαρικό πραξικόπημα της 6/9/1885 και επιδίκασαν την Ανατ. Ρωμυλία στην Βουλγαρία, ενώ μετά το πραξικόπημα ο συνεργάτης του Ιγνάτιεφ Βούλγαρος διπλωμάτης Σιατώφ, στο βιβλίο του «Η Μακεδονία κατά την χιλιετη-

όδα του Αγίου Μεθοδίου» μεταξύ άλλων έγραψε: «το μέλλον της Βουλγαρίας έγκειται στην εξέγερση των Μακεδόνων Βουλγάρων. Η Θεσσαλονίκη πρόπει να είναι η κυριότερη πόλη του κράτους μας. Ο μόνος πολέμιος της Βουλγαρίας είναι ο Ελληνισμός».

9. Η είδηση της προσαρτήσεως της Ανατολ. Ρωμυλίας όπου ξούσαν 200 χιλ. Έλληνες προκάλεσε σγανάκτηση σ' όλον τον Ελληνισμό. Η ελευθερωμένη Ελλάδα κήρυξε επιστράτευση. Άλλ' οι Δυτικές Δυνάμεις τον Απρίλιο του 1886 απέκλεισαν τα ελληνικά παράλια και ανάγκασαν την Ελλάδα να αποστρατευθεί.

Στην Αγγλία την εποχή αυτή επικρατούσαν οι απόψεις του Αγγλου πολιτικού λόρδου Derby και του λόρδου Stanford όστις διεκήρυξε ότι:

«Η Μεγ. Βουλγαρία με πληθυσμόν όχι σαφώς σλαβικόν, φθάνουσα μέχρις Αιγαίου, θα ήτο οιλιγώτερον προστή εις τους Ρώσους, ενώ δια της επαφής της προς την θάλασσαν θα υφίστατο θετικώς την επίδρασιν της Αγγλίας».

10. Οι επιτυχίες της πανσλαυστικής πολιτικής στην Ανατολ. Ρωμυλία εγκανιάζουν νέα περίοδον διαγμών του ελληνισμού. Διαγμούς οι οποίοι, ύπουλα και μεθοδικά οργανωμένοι ξαπλώνονται σ' όλα τα σημεία της Μακεδονίας, στα βουνά και τους κάμπους στα χωριά και στις πόλεις. Το ισχυρότατο βουλγαρικό κομιτάτο κατόρθωσε να δημιουργήσει σε μεγάλο μέρος του Μακεδονικού πληθυσμού μεγάλη σύγχυση, ώστε συχνά να παρατηρηθεί το φαινόμενο, μέσα στην ίδια οικογένεια Μακεδόνων, άλλοι μεν να είναι φανατικοί Έλληνες, άλλοι δε βουλγαρόφιλοι. Την φριχτή και απάνθρωπη αυτήν κατάσταση εκφράζει κι ο ποιητής στον στίχο του: «Ο πατήρ τον υιόν να σπαράζῃ, αδελφός αδελφόν να χτυπά, και ο φίλος τον φίλον να σφάζῃ, ούτε τίγρις άντα τα βαστά».

Κι όταν είδε ότι μόνον με την προπαγάνδα δεν κατάφερνε πολλά πράγματα, το βουλγαρικό κομιτάτο άρχισε να στέλνει τους κομιτατζήδες, οργανωμένους σε ένοπλες συμμορίες. Κύριος στόχος αυτών ήσαν τα ελάχιστα ελληνικά σχολεία, οι δάσκαλοι και οι Έλληνες ιερείς.

Η ψυχολογική προπαρασκευή - Η Παιδεία

11. Για την ελληνική παιδεία ο ακαδημαϊκός καθηγητής και πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. Κων. Βαβούσκος στην σελ. 103 του βιβλίου «Ο Μακεδονικός Αγώνας» Ιστορικό Ανθολόγιο του Αριστ. Κωστοπούλου τονίζει:

«Η σημασία της ελληνικής παιδείας υπήρξε μεγίστη δια το Ελληνικόν Έθνος. Η παιδεία υπήρξε ο συνδετικός κρίκος όλων των Ελλήνων από της αρχαιότητος μέχρι σήμερον, υπεράνω των γλωσσών ή γλωσσικών ιδιωμάτων. Αυτή κατέστησε την Ελλάδα διδάσκαλον της Οικουμένης, αυτή δε επεκράτησε και εκαλλιέργησε

κατά τους χρόνους της ρωμαιοκρατίας, της φραγκοκρατίας και της τουρκοκρατίας το εθνικόν αίσθημα και την συνείδησιν της κοινής καταγωγής.

Οι πατέρες μας εις την Μακεδονίαν εγνώριζον το μέγα τούτο όπλον και χωρίς να είναι σοφοί και ειδικοί εις τα της παιδείας, κατόρθωσαν να καλλιεργήσουν και αναπτύξουν αυτήν εις τοιαύτην έκτασιν και εις τοιούτον βάθος, ώστε αύτη να αποβή αληθής φάρος ελληνικού μεγαλείου, αλλά και γρανιτώδες οχυρόν του Ελληνισμού...

Ο Μακεδονικός Ελληνισμός ενίσχυσε το μέγα σχολικόν δίκτυον της περιοχής δια σειράς εκπαιδευτικών, φιλεκπαιδευτικών, φιλομούσων, φιλολογικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων, αι οποίαι συνεπλήρουν την σχολικήν παιδείαν δια διαλέξεων, εκδόσεων βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, δια διοργανώσεως τελετών και συναυλιών, δια χορηγήσεως υποτροφιών, δια διοργανώσεως συσσιτίων και οίκων μαθητών».

Κι ο Στέφ. Παπαδόπουλος, στη σελ. 105 του ίδιου βιβλίου, σημειώνει τους Φιλεκπαιδευτικούς Συλλόγους και τις Αδελφότητες, της εποχής του 1870-72 πολλών πόλεων μεταξύ των οποίων και τα Γιαννιτσά. Τον Σύλλογο των Γιαννιτσών σημειώνει χωρίς επωνυμία.

12. Είναι αυτός για τον οποίο έγραψαν και άλλοι συγγραφείς (βλ. Χρ. Χατζή «Τα Γιαννιτσά στην Ιστορία», σελ. 67, Τ. Τιμοθεάδη, «Τα Γιαννιτσά το 1821», σελ. 8 κ.ά.) με τίτλο και χρόνο ίδρυσης όχι πάντοτε τελείως ακριβή. Ο εμπρησμός των Γιαννιτσών κατέστρεψε τα Αρχεία και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, αλλά και του οργάνου που προετοίμασε τον Αγώνα στον Βάλτο και την περιοχή του. Από την φωτιά σώθηκε η σιδερένια σφραγίδα που την φυλάξαμε σαν κόρη οφθαλμού γιατί αποτελεί αδιαμφισβήτητο στοιχείο ότι από το έτος 1872 ιδρύθηκε στα Γιαννιτσά ο «Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος η Πέλλα 1872».

Αρχισε τη δράση του μαζί με την Φιλόπτωχο αδελφότητα, τους δασκάλους και τους ιερείς αμέσως μετά το Σχίσμα της Βουλγαρικής Εξαρχίας του 1870 και ιδίως μετά το 1872 όταν η Σύνοδος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κατεδίκασε και απομάκρυνε τους εξαρχικούς. Οι Πρόκριτοι, οι Δημογέροντες, οι Ιερείς, οι Δάσκαλοι των Γιαννιτσών, των Αμπελιών, των Γαλατάδων, του Γυψοχωρίου, των Αθύρων, των Αγίων Αποστόλων (δηλ. της σημερινής Πέλλας, κ.λπ.) οργανωμένοι πλέον αγωνίζονται μεθοδικά κατά του επιθετικού βουλγαρικού εθνικισμού με την λει-



Ιδού η σφραγίδα

τουργία των ναών, των συσσιτίων για τους φτωχούς και των σχολείων που κατέστησαν τα αιμυντικά κάστρα κατά της εχθρικής επιβούλησης. Πολλοί συγγραφείς αναδίφησαν τα αρχεία και δημοσίευσαν σημαντικά στατιστικά στοιχεία, για τον αριθμό των σχολείων, των μαθητών, των δασκάλων, των επιθεωρητών, την οργάνωση και την σχέση με τα Ελληνικά Προξενεία που ενίσχυσαν την εθνική προσπάθεια στον αποφασιστικό τομέα της παιδείας. Για το περιεχόμενο, τα προγράμματα της παιδείας, την κοινωνική και εθνική δράση της όμως, ελάχιστα έχουν δημοσιευθεί. Το κενό αυτό θα συμπληρωθεί εδώ με ολοζώντανα στοιχεία που μας μετέδωσαν αυτούσια διδαχθέντες και διδάξαντες τότε που τα άσματα ήταν τα οπλα τους με τα οποία ενίσχυσαν και δυνάμωναν το εθνικό φρόνημα, το ηθικό και την μαχητικότητα των Ελλήνων κατά τους σκληρούς και αιματηρούς αγώνες στην αρχή του 20ού αιώνα.

13. Τι διδάσκονταν οι μαθητές; Κανένας δεν το έγραψε. Οι μαθητές και οι δάσκαλοι που επέζησαν παρέδωσαν όλα τα στοιχεία εκφράζοντας ζωντανά τα γεγονότα με τα τραγούδια και τα απομνημονεύματά τους, σε μας τους νεώτερους για να συνεχίσουμε την υψηλή αποστολή τους. Τα μαθήματα ήταν τα «Θρησκευτικά», η «Ανάγνωση», η «Αριθμητική», η «Ιστορία», η «Πατριδογνωσία» και κυρίως η «Ωδική» η οποία είχε γίνει το κύριο όπλο για την εμψύχωση και την ύψωση του φρονήματος όχι μόνο των μαθητών αλλά και όλων των Ελλήνων οι οποίοι συγκεντρώνονταν κατά τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές στον Ιερό Ναό της Παναγίας (τον Μητροπολιτικό) που έχτιζαν με πολύ αγώνα και αγωνία οι Πρόκριτοι από το 1856 και εδώ, δίνοντας πολύ μεγάλες διαστάσεις στο Ναό, για να μετέχουν όλοι οι Έλληνες στις τελετές που πραγματοποιούνταν δύο φορές το χρόνο, στο τέλος του ημερολογιακού έτους τον Δεκέμβριο και του σχολικού έτους τον Ιούνιο.

14. Στις τελετές αυτές καλούνταν υποχρεωτικά και ο Καΐμακάμης, οι αξιωματικοί της Διεθνούς Αστυνομίας και οι Πρόξενοι των Μεγάλων Δυνάμεων από την Θεσ/νίκη για να παρακολουθήσουν τις επίσημες τελετές. Κι η χορωδία των μαθητών για να αμβλύνει το μίσος των επισήμων κατά της Ελλάδος ορισμένες προσευχές και άσματα εκτελούσε με προσαρμογή στις μελωδίες των ξένων εθνικών Ύμνων με ελληνικές λέξεις.

1) Για το Ρώσσο Αξιωματικό Νικαλάι Αγγούρα.

Τον Τοάρικο Ύμνο

Δώρον σου κάλλιστον

Λάμπει η αυγή,

Πάντα τα ορατά και αόρατα

Ψυχών Ανάταση, Ύμνοι Γλωσσών

Δώρον σοι φέρουσι, Σα εκ των Σων.

2) Για τον Άγγλο και τον Τούρκο εκπρόσωπο, τον Αγγλικό Ύμνο.
 «Θεέ ευλόγησον υπό τον Άνακτα όλους ημάς. Δος δόξης στέφανον, την τύχην άφθονον στον βασιλέα μας Σώσον Θεέ. Τον βασιλέα μας Σουλτάν Αβδούλ Χαμίτ. Σώσον Θεέ.

Κι όταν έλειπε ο Τούρκος, άλλαξε ο στίχος:

Δος δόξης στέφανον την τύχην άφθονον εις τον Γεώργιον.
 Σώσον Θεέ.

Ήταν ο Γεώργιος που διολοφονήθηκε το 1913 στη Θεσ/νίκη.

3) Και για τον Γερμανό τον Γερμανικό Ύμνο (Σύνθεση Φελίξ Μέντελσον).

Εις τον Άνακτα προσήκει
 κύκνειου χροού σειρά (δις)
 Ζήτω κράξατε αδέρφια
 Ζήτω η ελευθεριά

Για τον Γάλλο αξιωματούχο (την marsellieuse) τον Γαλλικό Ύμνο:

Ω! Παιδιά μου ορφανά μου
 Σκορπισμένα δω κ' εκεί
 υβρισμένα ή διωγμένα
 απ' τα έθνη πανοικεί (δις)
 Ξυπνήστε τέκνα, Ρομαρίας βέλη,
 ελευθερία ζητεί και θέλει
 ζητεί και θέλει η μήτηρ μας.

Και τότε ακριβώς με τις συναυλίες η Μουσική Παιδεία πραγματοποιούσε την αποστολή της, την Αγάπη για το Θεό, την Ελλάδα, την Ελευθερία. Την ψυχολογική προετοιμασία του Αγώνα. Η πρώτη προσευχή:

1) Με την σονάτα του W. A. Mozart Käehel 331: (Κεχελ 331)

Δος μου χείλη να σε ψάλλω,
 Δος μου άσμα να σε υμνήσω
 δος πνοή να σ' ευλογήσω
 του παντός Δημιουργέ (δις)
 Σε Ιησούν εν μόνον βλέμμα
 διελύθη η σκοτία
 κι ήλθε πάλιν η πρωία
 κι έλαμψαν χρυσαί αυγαί (δις)
 Εις ζωήν τον κόσμον πάλιν
 αφυπνίζει η πνοή σου

και εγείρονται εξ ίσου
 άνθη, χλόη και πτηνά
 κ' είναι η έγερσις των Ύμνος
 εις το Θείον τον Πατέρα
 κι είναι η νέα των ημέρα
 νέα Πλάστα Ωσανά...

2) Κι η δεύτερη

Αν δε μου μείνει εντός του Κόσμου
 που ν' ακουμπήσω να σταθώ
 εκεί ψηλά είν' ο Θεός μου
 πώς ημπορώ ν' απελπισθώ (δις)
 Είν' ο Θεός που μ' έχει πλάσει
 το χέρι του το σπλαχνικό
 Δεν ημπορεί να με ξεχάσει.
 και να μ' αφήσει νηστικό (δις).
 Φαιδρά στα δάση όλα γυρίζουν
 του ουρανού τα πετεινά
 ποτέ δεν σπείρουν δεν θεριζουν
 Κι όμως κανένα δεν πεινά.

3) Και για την Πατρίδα:

α) Το πρώτο άσμα (σε Ιολανδική μελωδία)
 Ασπασμούς προς σε ευθύνω
 ω Πατρίς αγαπητή
 και πληθύν δακρύων χύνω
 και οδύνη με κρατεί
 Στέγην υπό την οποίαν
 έτυχον να γεννηθώ
 πότε πάλιν με καρδίαν
 ευτυχής θα σ' ασπασθώ
 Γη των χρόνων μου των πρώτων
 πεδιάδες και δρυμοί
 δεν σας βλέπωσιν ως πρώτον
 νοσταλγούντες οφθαλμοί.

β) Και δεύτερο

Ξέρεις την Γην όπου ανθεί/φαιδρά πορτοκαλέα
 που κοκκινίζει η σταφυλή/και θάλλει η ελαία.
 Ω! δεν την αγνοεί κανείς, είναι η Γη η Ελληνίς

ας μην την αγνοεί κανείς, είναι η Γη η Ελληνίς
 Γη Μήτηρ παλαιών Θεών και νέων Ήμιθέων
 Γη αναμνήσεων κλεινών και Γη ελπίδων νέων (δις)
 Ω! δεν την αγνοεί κανείς κ.λπ.

γ) Και τα τραγούδια του Αντάρτη,

Βαρέθηκα να κάθομαι στης Λίμνης τα καλάμια
 Να πίνω το θολό νερό να πέφτω στα ραγάζια.
 Αρνήθηκα τα αδέλφια μου, πατέρα και μητέρα
 κουνούπια ήπιαν το αίμα μου και βδέλες το κορμί μου
 Ο Γκόνος από τα Γιαννιτσά στη λίμνη πολεμάει
 με ντουφέκια και σπαθιά Βουλγάρους κυνηγάει.
 Βλέπω την Πέλλα την Παλαιά, τους Άγιους Αποστόλους
 θυμούμαι τον Αλέξανδρο τους δοξασμένους χρόνους.

Και δεύτερο

Είμαι Έλλην κι όχι Σλαύος
 ξέρω την καταγωγή μου
 Η Ελληνική φυλή μου
 ελευθέρα πάντα ζει (δις)
 Ελληνόπουλα καημένα, Βουλγαρόπαιδα χαμένα
 Ελληνόπουλα καημένα παύει πλέον η σκλαβιά
 (τρις) Ζήτω η Ελευθεριά!!

Του Βουλγαρισμού η ψώρα Μακεδόνα δεν μολύνει
 ούτε τον απομακρύνει από τον Ελληνισμό.

Η Απάντηση

Η απάντηση στην θανάσιμη πρόκληση ήταν ο αμυντικός Μακεδονικός Αγώνας που επεκτάθηκε σ' όλους τους τομείς: της Εκκλησίας, της Οργάνωσης, της Παιδείας και την Ένοπλη Άμυνα.

Τα 2/3 των κατοίκων της «Ιεράς πόλης των Τούρκων» μαζί με τους τοιφλικάδες της υπαίθρου των Γιαννιτσών ήταν Τούρκοι, που απαγόρευσαν την λειτουργία Χριστιανικού Ναού.

Η πρώτη επιτυχία των Ελλήνων της πόλης μας είναι η ανέγερση και η λειτουργία του Ιερού Ναού της Μητροπόλεως, αφιερωμένου στην Θεομήτορα. Το δεύτερο βήμα είναι η Οργάνωση των Συλλόγων από το 1872, που αργότερα καλύπτουν την Τοπική Επιτροπή Αμύνης η οποία αποκτά επαφή με το Ελληνικό Προξενείο της Θεσ/νίκης. Το τρίτο βήμα είναι η ίδρυση και λειτουργία των Ελληνικών

Σχολείων που προετοίμαζαν τα Μακεδονόπουλα για τα Διδασκαλεία (Παρθεναγωγείο και Αρρεναγωγείο) της Θεσσαλονίκης, από τα οποία αποφοιτούσαν Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί και τοποθετούνταν στα ελληνικά σχολεία της περιοχής μας για να διδάξουν όσα εκτέθηκαν παραπάνω. Στην πιο δύσκολη περιοχή απ' όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με τουρκική πλειοψηφία όπου οι Βούλγαροι είχαν ήδη επισημάνει την στρατηγική σημασία του Βάλτου κι είχαν οργανώσει τον ένοπλο αγώνα τους με την τρομοκρατία, τον εμπρησμό, την προπαγάνδα τη σφαγή των Ελλήνων ιερέων, Δασκάλων και των Προκορίτων που πρωταγωνιστούσαν στην ελληνική άμυνα και την οργάνωση πλέον του ένοπλου Αγώνα, με τους άπειρους απλοίκους συμπολίτες μας που ήρθαν να βοηθήσουν τα αδέλφια μας απ' όλη την Ελλάδα, στον σκληρό και πολυαίμακτο Αγώνα, για την Μακεδονική Ελλάδα για την οποία έδωσαν και τη ζωή τους.

Οι ψυχές των νεκρών ηρώων αυτή τη στιγμή αιθώρητες φτεροκοπούν ολόγυρά μας, και μ' ένα πικρό παράπονο, ρωτάνε «Γιατί τα ονόματά μας δεν τα γράψατε σε μια αναμνηστική στήλη για να τα βλέπει η Ελληνική Νεολαία και να ρωτά για τον Μεγάλο Αγώνα;». Η 1η ΜΠ έχει τη στήλη των νεκρών της. Η Εθνική Αντίσταση έχει τη στήλη των θυμάτων της, όπως και ο Κυπριακός Αγώνας. Εμάς γιατί μας αγνοήσατε;

Ολοι λέμε ότι ο Αγώνας συνεχίζεται, γιατί υπάρχει η εχθρική ευρωπαϊκή διπλωματία, η πλαστογραφία της Ιστορίας, η πολιτική απάτη, η συκοφαντία. Αυτά τα φαινόμενα είναι που μας ξεσηκώνουν και μας ανησυχούν όπως και τις ψυχές των ηρώων μας, που άφησαν τα ματωμένα κουφάρια τους κι ήρθαν εδώ να μας ρωτήσουν: Τί θα κάνετε; Θα προδώσετε τον Αγώνα μας;

Κι από τη θέση αυτή σαν Πρόεδρος των απογόνων όλων των Μακεδ/χων α) Καλώ τον Δήμο Γιαννιτσών να αποφασίσει την δημιουργία του Ηρώου των Μακεδονομάχων με τα ονόματά τους με την νόμιμη διαδικασία και τη συγκρότηση επιτροπής στην οποία από τώρα διαθέτω για τον σκοπό αυτό 1.000.000 δραχμές, β) Καλώ όσους νομίζουν ότι έτοι θα συμβάλλουν στον συνεχιζόμενο Μακεδονικό Αγώνα να προσφέρουν τον οβολό τους. Και γ) Καλώ όσους ασχολούνται με την Ιστορία να βοηθήσουν στην διαγραφή και απάλειψη των ανακριβειών και των αναληθών στοιχείων για την επιστημονική πληρότητα της Ιστορίας μας η οποία μας καλεί να την συμπληρώσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο της.